

2009

© 2009 Athanasopoulos, Constantinos GE. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the author.

Athanasopoulos, Constantinos GE.

Downloaded from <http://hdl.handle.net/11728/7091>

<http://hdl.handle.net/11728/7091>

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

*Τοις Εντευξομένοις
ή
Περί Ετεροκλήτων Αφετηριών
και Βίων Παραλλήλων*

Του κ. Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

*Καθηγητού του Παντείου Πανεπιστ. Κοιν. Πολιτ. Επιστ.,
και του Πανεπιστ. Αθηνών (Επισκ.),
Ex Ch.L., U.L. Bruxelles, Ex Int. I.I.A.P., Paris*

Τα διατρεξάντα γεγονότα από την έκδοση του τεύχους 56 της ανά χειράς έκδοσης μέχρι την έκδοση του παρόντος είναι πολλά, ποικίλα και σημαντικά.

Ελλείπει χώρου αναφέρονται εδώ δύο εξ αυτών: οι Ελληνικές Εθνικές Εκλογές και η Εκλογή των νέων Αρχόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμέσως μετά την κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας υπό του συνόλου των 27 Κρατών Μελών της.

Οι επί μέρους λεπτομέρειες αμφοτέρων των γεγονότων είναι ήδη γνωστές, ως εκ τούτου περαιτέρω παράθεσή τους παρέλκει.

Επισημάνσεις όμως τινές, υπό «το πρίσμα» μίας άλλης οπτικής κρίνονται αναγκαίες.

Επί Εθνικού Επιπέδου:

Είναι παγκοίμως γνωστόν, ότι προεκλογικώς οι εκάστοτε Αρχηγοί των Κομμάτων υπόσχονται τα πάντα, όντες εραστές του Ιδεώδους.

Μετεκλογικώς όμως, εάν αναλάβουν Κυβερνητικές ευθύνες «μεθίστανται» στην κατηγορία των εραστών του Εφικτού.

Το αληθές διακύβευμα του Κυβερνώντος Κόμματος είναι εάν θα επαληθεύσει Εαυτό, σε συνάρτηση με την υλοποίηση των προεκλογικών του δεσμεύσεων, όταν τα Καυδιανά Δίκρωνα, υπό τα οποία οφείλει να διέλθει δεν ήταν ορατά και οι μετά ταύτα προκλήσεις πολλές και ποικίλλες:

Η εμπέδωση αξιοκρατικού συστήματος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤ. ΠΕΡ. ΑΝ. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV.

Η μείωση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τον οποίο «υπηρετούν» 833.888 Υπάλληλοι (στοιχεία της 30/9/2009).

Η ανάγκη αύξησης των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ταχύτερη απορρόφηση των Κοινοτικών Πόρων.

Η άρση περιορισμών άσκησης ωρισμένων επαγγελματιών.

Η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η αύξηση των δαπανών Παιδείας...

Επί Ευρωπαϊκού Επιπέδου:

Με βάση την Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου τρ. έτ. εκλέγεται Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θητεία δύο και ημίσεος ετών, δυναμένη να ανανεωθεί άπαξ.

Επίσης, το Συμβούλιο αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία διορίζει Υπάτο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Ως γνωστόν, τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Υπάτος Εκπρόσωπος έχουν ήδη εκλεγεί.

Η εκλογή, τόσο του Προέδρου κ. Χέρμαν Βαν ΡΟΜΠΑΪ, όσο και του Υπάτου Εκπροσώπου κυρίας Κάθριν ΑΣΤΟΝ έγινε δεκτή με ποικίλες αντιδράσεις.

Οι μεν ομιλούν περί παιγνίου «ωραιοποίησης» των επιλεγέντων και θεωρούν την εκλογή ως αποτέλεσμα «παρέμβασης» και «συμβιβασμού» της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, των Εκπροσώπων των υπολοίπων Χωρών διαδραματισάντων ουσιαστικώς ρόλο παρατηρητού.

Οι δε υπογραμμίζουν, ότι ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία «έχασαν» την ευκαιρία να ενθρονίσουν μία ισχυρή κεντρική ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελέσασες έτσι στην παράταση ζωής μίας Ευρώπης απλώς «Ευρώπης Εθνικών Κρατών».

Υπό το ως άνω πνεύμα είναι χαρακτηριστικά εν προκειμένω την επομένη της εκλογής τα άρθρα εφημερίδων, όπως THE GUARDIAN, FINANCIAL TIMES, SPIEGEL, PARISIEN, LIBERATION, EL MUNDO κ.ά.

Ανεξαρτήτως, όμως της διαδικασίας εκλογής και του διαμετρήματος των Προσωπικότητων των νέων Ταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χρονίζοντα προβλήματα της Ένωσης, είναι δεδομένα και επί θύραις, παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Προέδρου κ. Ζ. Μ. ΜΠΑΡΟΖΟ: «Τώρα ο Πολίτης θα έχει μία σαφή εικόνα του ποιος είναι αρμόδιος και για ποίο θέμα και θα αντιλαμβάνεται επίσης τον σκοπό για τον οποίο η Ε.Ε. δραστηριοποιείται για το α' ή β' ζήτημα...».