

2015

þÿ — 3 Å ½ ± - 0 ± 0 ± Ä ¬ Ä ¿ Å Â 0 ± ½ Ì ½ µ

þÿ ± Å ± ´ ¬ ¼ ¿ Å , š Å Á 1 ± 0 ®

þÿ Á Ì³ Á ± ¼ ¼ ± ~ µ ¿ » ¿ ³ 1 0 Î ½ £ Å ¿ Å ´ Î ½ , £ Ç ¿ » ® • Å 1 Ä Ä · ¼ Î ½ ¥³ µ - ± Å , ± ½ µ Å 1 Ä Ä ® ¼ 1

---

<http://hdl.handle.net/11728/7183>

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ**

**ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

**ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ**

**Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ**

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΚΟΥΝΝΟΥΣΙΗ

**ΠΑΦΟΣ 2015**

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέσα στο πέρασμα των αιώνων η θέση της γυναίκας, τόσο στην κοινωνία, όσο και στη θρησκεία έχει περάσει από πολλά στάδια. Η αμφισβήτηση της θέσης και του ρόλου που μπορεί να έχει η γυναίκα στην κοινωνία είναι μεγάλη. Με το πέρασμα, όμως, του χρόνου η εικόνα της γυναίκας έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Η θέση της γυναίκας στον Χριστιανισμό επηρεασμένη από τις κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής πέρασε από πολλά στάδια, τόσο της αμφισβήτησης, όσο και της ισότιμης κατάταξης της με τον άνδρα. Ο Χριστιανισμός, σε αντίθεση με τη δυσμενή θέση που έθετε η κοινωνία την γυναίκα, ανατίμησε τη θέση της. Εξυψώνει την γυναίκα ως πρόσωπο αποδίδοντάς της ρολό ζωτικής σημασίας. Η ανύψωση της στην Εκκλησία αποδεικνύεται και από τον θεσμό των διακονισσών που έδειχνε την νέα πραγματικότητα για τη θέση της γυναίκας στο χώρο της.

Ταυτόχρονα, όμως, με την απελευθερωτική αυτή θέση της Εκκλησίας, συνυπάρχει και μια δεύτερη θέση επηρεασμένη από τις τάσεις του αρχαιοελληνικού και ιουδαϊκού κόσμου. Η θέση αυτή πρόβαλλε τις λανθασμένες τάσεις υποτίμησης της γυναίκας αλλά και τη σύνδεση της με το κακό, το ακάθαρμο και την αμαρτία. Η αμφισβήτηση της γυναίκας στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά και η θέση της στους Κανόνες της, με οδήγησαν στο να ασχοληθώ διεξοδικά με αυτό το θέμα.

Από τη θέση αυτή, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο σύμβουλο καθηγητή μου κ. Θεόδωρο Γιάγκου για τις χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις του. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο για την ευκαιρία που μου έδωσαν να συνεχίσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές παρέχοντάς μου υποτροφία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Κυριακή Παπαδάμου

Λευκωσία 2015