

2000

þý Ý Á , ì ' ð ¾ ð ' ì ³ ¼ ± ⁰ ± ¹ , µ ð » ð ³ ¹ ⁰ ì Ä
þý À Á ð ² » . ¼ ± Ä ¹ Ä ¼ ì Â . œ µ » µ Ä ® ¼ ± Ä
þý ' ð ³ ¼ ± Ä ¹ ⁰ ® Ä ~ µ ð » ð ³ - ± Ä ' '

Martzelos, Georgios

þý . ð Á Á ½ ¬ Á ±

<http://hdl.handle.net/11728/7424>

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

Γεωργίου Δ. Μαρτζέλου

◦ Ορθόδοξο δόγμα
καὶ
θεολογικός προβληματισμός

Μελετήματα δογματικῆς θεολογίας
Β'

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 41

Όρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός προβληματισμός
Μελετήματα δογματικῆς θεολογίας

B'

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 41

Όρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός προβληματισμός
Μελετήματα δογματικῆς θεολογίας B'

ISBN: 960-242-193-2

© Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Παναγιώτης Σ. Πουρναρᾶς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 12 - Τ.Θ. 11220
546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 031- 270 941, Fax: 031 228 922
e - mail: pournarasbooks@the.forthnet.gr

*Στό σεπτό Οἰκουμενικό Θρόνο
τῆς Κωνσταντινουπόλεως
γιά τά 2000 χρόνια
μαρτυρίας τῆς Ὁρθοδοξίας*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	11
1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	
Εἰσαγωγή	17
α. Προϋποθέσεις πού προσδιορίζουν τή σχέση μεταξύ θεολογίας καί φιλοσοφίας	18
β. Ἡ φιλοσοφία ως «θυγατέρα τῆς θεολογίας» ..	21
Συμπέρασμα	28
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΑ: ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ; (Θεολογική καί φιλοσοφική προσέγγιση)	
Εἰσαγωγή	31
α. Ἡ ἔννοια τῆς αὐθεντίας γενικά καί ἡ σχέση της μέ τήν ἐλευθερία	32
β. Ἐλευθερία καί αὐθεντία στήν Ἀγία Γραφή καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας	36
γ. Ἐκτροπές καί καταχρήσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐθεντίας	42
δ. Ἡ διαλεκτική ἐλευθερίας καί αὐθεντίας στά κυριότερα σύγχρονα ρεύματα	48
Συμπέρασμα	53

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Δυό σημεῖα σύγκρουσης τῆς πατερικῆς σκέψης μὲ τήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία)	
Εἰσαγωγή	55
α. Ἡ ἔννοια τῆς θεότητας	56
β. Ἡ ἔννοια τῆς δημιουργίας	63
Συμπέρασμα	74
4. Ο ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ	
Εἰσαγωγή	77
α. Ἡ σημασία τῆς Χριστολογίας τοῦ Κυρίλλου γιά τούς Πατέρες τῆς Χαλκηδόνας	81
β. Ὁ ἄγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ ὁ "Ορος τῆς Χαλκηδόνας	87
Συμπέρασμα	104
5. ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ	
Εἰσαγωγή	107
α. Ἡ ἔννοια τοῦ λογικοῦ καὶ τοῦ αὐτεξουσίου ..	109
β. Ἡ ἐνότητα λογικοῦ καὶ αὐτεξουσίου	113
γ. Ἡ σημασία τῆς ἐνότητας λογικοῦ καὶ αὐτεξουσίου στή θεολογία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ	122
Συμπέρασμα	124
6. ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ	
Εἰσαγωγή	127

α. Τριαδολογικές προϋποθέσεις	129
β. Χριστολογικές προϋποθέσεις	136
γ. Ἀνθρωπολογικές προϋποθέσεις	143
Συμπέρασμα	147
7. Ο ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ	
Εἰσαγωγή	149
α. Ἡ θεολογία τοῦ ἀγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ οἱ προϋποθέσεις τῆς	150
β. Ὁ ἄγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ ρωμαιοκαθολική θεολογία	154
γ. Ὁ ἄγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ προτεσταντική θεολογία	158
δ. Ὁρθόδοξη κριτική θεώρηση τῶν θέσεων τῆς δυτικῆς θεολογίας ἐναντί τοῦ ἀγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ	161
Συμπέρασμα	167
8. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ	
Εἰσαγωγή	169
α. Θεολογία καὶ πνευματικότητα	170
β. Θεολογία καὶ κοινωνική πραγματικότητα	181
Συμπέρασμα	194
9. ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	
Εἰσαγωγή	195
α. Ἡ ἐνότητα θεσμοῦ καὶ χαρίσματος μέσα στήν Ἐκκλησία	197
β. Ἡ σημασία τῆς ἐνότητας θεσμοῦ καὶ χαρίσμα-	

τος γιά τήν ἐνότητα τῆς Ἑκκλησίας	210
Συμπέρασμα	216
10. ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΟΥΘΗΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	
Εἰσαγωγή	219
α. Λογική και Ἀποκάλυψη κατά τό Λούθηρο ...	221
β. Λογική και Ἀποκάλυψη κατά τήν ὁρθόδοξη παράδοση σέ σύγκριση μέ τό Λούθηρο	232
Συμπέρασμα	244
11. Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Χρονικό - Ἀξιολόγηση - Προοπτικές)	
Εἰσαγωγή	247
α. Ἡ ἀνεπίσημη φάση τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου (1964-1979)	250
β. Ἡ ἐπίσημη φάση τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου (1985-1993)	253
Συμπέρασμα	280
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (κατά θέματα)	283

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό 1993 δημοσιεύσαμε μιά έργασία μέ τόν εύρυ και περιεκτικό τίτλο *’Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός*, ή δποία περιεῖχε έπτα μελετήματα δογματικής θεολογίας και άποτελούσε, σύμφωνα μέ δσα εϊχαμε πετ, τό πρώτο μέρος μᾶς σειρᾶς παρόμοιων έργασιῶν πού έπρόκειτο νά άκολουθήσουν μέ τόν αύτό τίτλο. Στόχος τῶν έργασιῶν αύτῶν εἴναι, δπως τονίσαμε, νά προσεγγίσουν διεξοδικά δρισμένα άπό τά προβλήματα πού άναφύονται κατά τίς σύγχρονες θεολογικές και οίκουμενικές άναζητήσεις και νά δώσουν κατά τό δυνατόν τεκμηριωμένες άπαντήσεις μέ βάση τήν δρθόδοξη παράδοση και τό σύγχρονο θεολογικό στοχασμό.

‘Η παρούσα έργασία έρχεται νά συνεχίσει τήν προσπάθεια αύτή, έπιχειρώντας νά άπαντήσει σέ ένδιαφέροντα και έπίκαιρα φιλοσοφικοθεολογικά, ίστορικοδογματικά, δογματικά και οίκουμενικά προβλήματα μέσα άπό τά συγκεκριμένα ένδεκα μελετήματα πού τήν άπαρτίζουν. Σχεδόν όλα τους άναφέρονται σέ θέματα πού μᾶς άπασχόλησαν κατά τίς είσηγήσεις μας σέ διάφορα συνέδρια τήν τελευταία είκοσαετία.

Είδικότερα τό πρώτο άσχολεῖται μέ τό πρόβλημα τής σχέσης φιλοσοφίας και θεολογίας στήν πατερική παράδοση και έπιχειρεῖ νά δείξει ίτι ή φιλοσοφία δέν άποτελεῖ άπλως «θεραπαινίδα» τής θεολογίας, δπως συνήθως λέ-

γεται ἐσφαλμένα, ἀλλά καὶ «θυγατέρα» τῆς θεολογίας, ἀφοῦ οἱ Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας μέσα στήν προσπάθειά τους νά θεολογήσουν ἀναγκάζονται νά ἀπαντήσουν σέ βασικά φιλοσοφικά προβλήματα, δημιουργώντας ἔτσι τή δική τους φιλοσοφία καὶ πρωθώντας μέ τόν τρόπο αὐτό γόνιμια τό φιλοσοφικό στοχασμό.

Τό δεύτερο ἀσχολεῖται μέ τό πρόβλημα τῆς σχέσης ἐλευθερίας καὶ αὐθεντίας ἀπό θεολογική καὶ φιλοσοφική ἄποψη καὶ ἀποσκοπεῖ νά τονίσει ὅτι ἡ διαλεκτική ἔνταση μεταξύ ἐλευθερίας καὶ αὐθεντίας, πού χαρακτηρίζει πολλές φορές τή φιλοσοφική, τή νομική, τήν κοινωνιολογική καὶ τή δυτική θεολογική σκέψη, ὑπερβαίνεται μέσα στήν ὀρθόδοξη παράδοση μέ τήν ἐλεύθερη ἀποδοχή τῆς αὐθεντίας καὶ τήν αὐθεντική διάσταση τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία ὡς καρπός τῆς παρουσίας τοῦ Ἀγ. Πνεύματος εἶναι κυρίως καὶ κατ' ἔξοχήν χαρισματική.

Τό τρίτο ἐξετάζει τήν ἔννοια τῆς θεότητας καὶ τήν ἔννοια τῆς δημιουργίας κατά τήν πατερική παράδοση καὶ στοχεύει νά ἀποδείξει ὅτι οἱ Πατέρες μέ τή διδασκαλία τους γιά τό Θεό καὶ τόν κόσμο ἀνατρέπουν ἐκ βάθρων ὅχι μόνο τίς θεολογικές καὶ κοσμιολογικές ἀντιλήψεις, ἀλλά καὶ τήν ἵδια τήν ὄντολογία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, δημιουργώντας μιά νέα ὄντολογία, προκειμένου νά οἰκοδομήσουν πάνω σ' αὐτήν τήν ὅλη θεολογία τους.

Τό τέταρτο ἀναφέρεται στή σχέση τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου μέ τή Χριστολογία τοῦ ἄγ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας καὶ προσπαθεῖ νά δείξει ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνας ὅχι μόνο δέν ὑπῆρξε ἀσχετη ἡ καὶ ἀσυμβίβαστη μέ τή Χριστολογία τοῦ Κυρίλλου, ὅπως ἐσφαλμένα ἴσχυρίζονται ἀντιχαλκηδόνιοι καὶ δυτικοί ἐρευνητές, ἀλλά τουναντίον, ἡ ὅλη δογματική διδασκαλία τῆς στη-

ρίχθηκε σχεδόν ἀποκλειστικά καὶ ἐξολοκλήρου στήν ἀδιαμφισβήτητη καὶ καθολικά ἀποδεκτή αὐθεντία τοῦ Κυρίλλου.

Τό πέμπτο ἀναφέρεται σέ καθαρά ἀνθρωπολογικό θέμα, ἔξετάζοντας τή σχέση λογικοῦ καὶ αὐτεξουσίου κατά τόν ἄγ. Ἰωάννη Δαμασκηνό, καὶ ἐπιδιώκει νά τονίσει ἀφενός τήν δογματικήν διδασκαλίαν του, καὶ ἀφετέρου τή σημασία πού ἔχει ἡ ἐνότητα αὐτή γιά τή δογματική διδασκαλία του καὶ γενικότερα γιά τήν δρθόδοξην παράδοση σέ ἀντιδιαστολή μέ τή δυτική.

Στό ἕκτο ἔξετάζονται οἱ θεολογικές προϋποθέσεις τῆς δρθόδοξης Εἰκονολογίας, μέ στόχο νά καταδειχθεῖ ὅτι οἱ ἐν λόγω θεολογικές προϋποθέσεις δέν εἶναι μόνο χριστολογικές, ὅπως συνήθως λέγεται ἐσφαλμένα, ἀλλά καὶ τριαδολογικές καὶ ἀνθρωπολογικές, μέ ἀποτέλεσμα ἡ δρθόδοξη Εἰκονολογία νά συνοψίζει οὐσιαστικά δλόκληρη τήν δρθόδοξη δογματική θεολογία.

Τό ἔβδομο ἀναφέρεται στή στάση τῆς νεότερης δυτικῆς θεολογίας ἔναντι τῆς θεολογίας τοῦ ἄγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ ἀποσκοπεῖ νά δείξει ὅτι τόσο ἡ ρωμαιοκαθολική ὅσο καὶ ἡ προτεσταντική θεολογία ἀντιμετωπίζουν καὶ ἀξιολογοῦν τή θεολογία τοῦ Παλαμᾶ ἐπί τῆ βάσει τῶν δικῶν τους, σχολαστικῶν κυρίως, προϋποθέσεων, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀρνοῦνται οὐσιαστικά τή διδασκαλία γιά τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τῆς βιβλικῆς καὶ πατερικῆς θεολογίας καὶ πνευματικότητας, καὶ νά συντελοῦν μέ τόν τρόπο αὐτό στήν πνευματική φτώχεια τοῦ δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ.

Στό ὅγδοο ἔξετάζεται ἡ σχέση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τοῦ ἄγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἴτωλοῦ, ὅπως παρουσιάζεται μέσα στίς Διδαχές του, μέ τήν ἡθική καὶ πνευματική

ζωή, καθώς και τά κοινωνικά προβλήματα τῶν ὑπόδουλων ἀπλοϊκῶν χριστιανῶν, στούς ὅποίους ἀπευθυνόταν. Σκοπός του εἶναι νά φανεῖ ἡ πραγματικά θαυμαστή σύζευξη τῆς θεολογικῆς διδασκαλίας τοῦ ἄγ. Κοσμᾶ μέ τὴν ὁρθόδοξην πνευματικότητα και τήν κοινωνική πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς του, πράγμα πού χαρακτηρίζει τή διδασκαλία ὅλων τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἔνατο ἀναφέρεται στό κατ' ἔξοχήν ἐκκλησιολογικό ζήτημα τῆς σχέσης μεταξύ θεσμοῦ και χαρίσματος σύμφωνα μέ τὴν ὁρθόδοξην παράδοση και ἀποσκοπεῖ νά προβάλει, σέ ἀντιδιαστολή μέ τή ρωμαιοκαθολική παράδοση και τὸν Προτεσταντισμό, τήν ἐνότητα πού ὑπάρχει μεταξύ θεσμοῦ και χαρίσματος μέσα στήν Ἐκκλησία, καθώς και τή σημασία πού ἔχει ἡ ἐνότητα αὐτή γιά τήν ἴδια τήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Τό δέκατο ἐπιχειρεῖ μιά σύγκριση μεταξύ Λουθήρου και ὁρθόδοξης παράδοσης ὅσον ἀφορᾶ τό πρόβλημα τῆς σχέσης λογικῆς και Ἀποκάλυψης, ἐπιδιώκοντας νά τονίσει ὅτι ἡ διαλεκτική λογικῆς και Ἀποκάλυψης ἡ μέ ἄλλα λόγια φιλοσοφίας και θεολογίας, πού ἀπαντᾶ στό Λούθηρο, καίτοι ὀφείλεται στήν ἀντίδρασή του κατά τῆς νοησιαρχίας τοῦ Σχολαστικισμοῦ, δέν ἔχει θέση μέσα στήν ὁρθόδοξην παράδοση, ἡ ὅποία θεωρεῖ τό νοῦ ως τό «κατ' εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ στόν ἀνθρωπο και ἔξαιρει τή σημασία του γιά τήν κατανόηση τῶν ἀληθειῶν τῆς Ἀποκάλυψης, προϋποθέτοντας βέβαια τήν κάθαρση και τό φωτισμό του ἀπό τό Θεό.

Τέλος τό ἔνδεκατο ἀναφέρεται στό διάλογο τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τίς Μή Χαλκηδόνιες Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς, μέ σκοπό νά παρουσιάσει τά ἐπιτεύγματα, ἀλλά και νά ἐπισημάνει τίς δυσκολίες τοῦ θεολογικοῦ αὐτοῦ διαλόγου, μέ προοπτική τήν πραγματο-

ποίηση τοῦ δράματος τῆς πλήρους κοινωνίας καὶ ἔνωσης τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν οἰκογενειῶν.

’Από τή θέση αὐτή θά ἤθελα νά ἐκφράσω τίς θερμές μου εὐχαριστίες στή σύζυγό μου Δήμητρα Μπαζιωτοπούλου-Μαρτζέλου, πού μοῦ συμπαραστάθηκε μέ ύπομονή καὶ καρτερία καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς συγγραφῆς τῶν μελετημάτων αὐτῶν, καθώς καὶ στήν ἐπιστημονική βοηθό τοῦ Τομέα Δογματικῆς Θεολογίας δ. Παρασκευή Ροκᾶ, πού ἀνέλαβε μέ προθυμία τή διόρθωση τῶν τυπογραφικῶν δοκιμίων καὶ τήν ἐπιμέλεια τῆς παρούσας ἐργασίας.

Θεσσαλονίκη, 25 Μαρτίου 2000

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ