

2013

þÿ ‘ÀÌ Ä·½ ð¹º ð½ ð¼¹º ®º Á¬Ä· ÄÄ·
þÿº Á¬Ä· Ä·Â’ ·¼ ðº Á±Ä¬±Â

Klapsis, Antonis

þÿœ ðÆÉ Ä¹º ð Š ’ÁÅ¼± Ä·Â •£—•‘

<http://hdl.handle.net/11728/10985>

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ



Κρίση και πολιτικό σύστημα
© 2013 Μορφωτικό Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ

Κεντρική διάθεση
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210-3675430-1, Fax: 210-3625955
<http://www.esiae.gr>
e-mail: morfotiko@esiae.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΕΚΔΟΣΗ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ



**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ**

Πρόεδρος
Δημήτρης Τρίμης

Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Γκιώνης

Γραμματέας
Φανή Πετραλιά

Ταμίας
Μωυσής Λίτσης

Μέλη
Μαρία Αντωνιάδου
Γιώτα Αντωνοπούλου
Ηλίας Γκρίζ
Μάκης Διόγος
Ρούλης Κοκελίδης
Αγγελική Κώπη
Γιώργος Λεονάρδος
Γιώργος Μωραΐτηνς

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του προβληματισμού για την πολύπλευρη κρίση της ελληνικής κοινωνίας, τη διημερίδα με θέμα «Κρίσιν και Πολιτικό Σύστημα». Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, τους πανεπιστημιακούς, τους εκπροσώπους των ινστιτούτων και τους συνάδελφους δημοσιογράφους για τη συμβολή τους. Ευχαριστούμε επίσης τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους που συμμετείχαν στις διαδικασίες της διημερίδας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ]

11 Ρούλης Κοκελίδης

[ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ]

- 17 Αγγελική Κώτη
19 Χριστόφορος Βερναδάκης
24 Ιφιγένεια Καμτσίδου
44 Μιχάλης Σπουρδαλάκης
55 Αντώνης Κλάψης
65 Παναγιώτης Πάντος
75 Τζένη Λιαλιούτη
83 Σταύρος Λιβαδάς
88 Κύριλλος Παπασταύρου
101 Γιώτα Αντωνοπούλου
103 Σταύρος Καπάκος
114 Μανώλης Κοττάκης
120 Γιώργος Κύρτσος
127 Σταύρος Λυγερός
134 Νίκος Μπογιόπουλος
144 Γιέτρος Παπακωνσταντίνου
150 Τάσος Παππάς

[ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ]

- 157 Γιάννης Κουζίς
160 Κώστας Χ. Χρυσόγονος
178 Νίκος Φίλης
181 Γιώργος Νασίκας
184 Γιώργος Σαββίδης

Τέλος, είναι όλοι εκείνοι που επιτέλους μπορούν να αναφωνήσουν το από καιρό επιδιωκόμενο «ζήτω το τέλος της Μεταπολίτευσης! Εκείνοι που ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1980 επιθυμούσαν «να τελειώσουν με τη Μεταπολίτευση». Πρόκειται για τους φανατικούς του «εκσυγχρονισμού» αλλά και των μεταρρυθμίσεων, όλων των αποχρώσεων, που έχουν ήδη συμβάλει στις πρώτες σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της δημοκρατίας. Άλλαγές που ωστόσο κάθε άλλο παρά συνέβαλαν στην επιθυμητή και αναγκαία δημοκρατική ανανέωση του συστήματος κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης και γενικά στον εκδημοκρατισμό των σχέσεων κοινωνίας – κράτους. Άλλα, αντίθετα, κινήθηκαν στην κατεύθυνση μιας νέας αντι-Μεταπολίτευσης, και πάλι από τα πάνω, που όμως συστηματικά θα παραμερίζει το δημοκρατικό, το φιλελεύθερο και κοινωνικό κεκτημένο της μεταχουντικής διευθέτησης. Οι πολιτικές του μνημονίου φαίνεται να δημιουργούν τους συσχετισμούς ακριβώς για κάτι τέτοιο.

Ευτυχώς, όμως, η ίδια αυτή διαδικασία των μνημονιακών αλλαγών δημιουργεί και την ακριβώς αντίθετη τάση. Την τάση για κριτική και δημιουργικά αναστοχαστική αποτίμηση των μεταπολιτευτικών κεκτημένων και την από τα κάτω δημοκρατική επαναθεμελίωσή τους. Οι θεματοφύλακες της δημοκρατικής ομαλότητας και προοπτικής είναι εκείνοι που στρατεύονται σε αυτό το πρόταγμα. Άλλωστε είναι και το μόνο που εγγυάται την έξοδο από τα δεινά της πολιτικής κρίσης και των μνημονιακών συνεπαγωγών της.

[Αντώνης Κλάψης]

Από την οικονομική κρίση στην κρίση της δημοκρατίας;

Πριν από αρκετά χρόνια ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας είχε χαρακτηρίσει τη διαχείριση του κυπριακού ζητήματος από ελληνικές πλευράς ως «ιστορία χαμένων ευκαιριών». Ο τίτλος αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εξίσου προκειμένου να περιγράψει την πορεία της Ελλάδας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Μολονότι π χώρα εντάχθηκε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 1981 στην τότε ΕΟΚ και παρά τα βήματα πρόσδου που συντελέστηκαν έκτοτε σε αρκετούς τομείς, σε πολλούς άλλους το βήμα παρέμεινε μετέωρο. Η αλόγιστη κατασπατάληση κοινωνικών επιδοτήσεων και η επιβολή ενός στρεβλού προτύπου ανάπτυξης αποτέλεσαν τροχοπέδη για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που συνεπαγόταν και εξακολουθεί να συνεπάγεται π συμμετοχή της Ελλάδας στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ταυτόχρονα, μεταρρυθμίσεις που άφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό ορίζοντα πολλών ετών, σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν υλοποιήθηκαν καθόλου είτε παρέμειναν πριτελείς.

Τι πήγε στραβά; Πώς, αντί να εκμεταλλευθεί την πλέον ειρηνική και πολιτικά ομαλή περίοδο της ιστορίας της, π οποία ταυτόχρονα συνδύαστηκε με την εισροή τεράστιων χρηματικών ποσών από ευρωπαϊκούς πόρους, η Ελλάδα βρέθηκε στις αρχές του 2010 στο χείλος της χρεοκοπίας; Ήταν όλα αποτέλεσμα μόνο ασύνετης διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών από την πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων ή

μάπως τα αίτια είναι ακόμα πιο βαθιά; Σε τελική ανάλυση, το θεμελιώδες πρόβλημα του τόπου είναι λογιστικής φύσης ή, αντίθετα, προκύπτει κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα μιας γενικευμένης κρίσης πθικής συνείδησης για την οποία ευθύνεται το πολιτικό σύστημα;

Το ερώτημα μοιάζει να προδιαγράφει και την απάντηση: Η οικονομική κρίση που πλήττει βάναυσα την ελληνική κοινωνία κατά την τελευταία τριετία δεν είναι αυτήν καθαυτή η αιτία, αλλά μάλλον αποτελεί το σύμπτωμα μιας πολύ σοβαρότερης ασθένειας. Από αυτήν την άποψη, οι ευθύνες του πολιτικού κόσμου της χώρας, και ιδίως εκείνων που διαχειρίστηκαν την εξουσία (με ξεχωριστή έμφαση στη δεκαετία του 1980), είναι πολύ μεγαλύτερες απ' ό,τι εάν το πρόβλημα της χώρας ήταν αμιγώς οικονομικό. Οι πολιτικές πηγείσες, με άλλα λόγια, βαρύνονται με το ασύγκριτα μεγαλύτερο αμάρτυρια της πθικής διαφθοράς του ελληνικού λαού, ο οποίος από την πλευρά του επέδειξε μικρές μόνο αντιστάσεις απέναντι σ' εκείνους που τον διέφθειραν. Οι Σειρήνες του λαϊκισμού ήταν τόσο ελκυστικές που η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας όχι μόνο «ενέδωσε», αλλά (παραφράζοντας το στίχο του Καβάφη) μάλλον «αφέθηκε να ενδώσει»: ο πειρασμός ήταν απλά πολύ μεγάλος για να αγνοηθεί. Ο αφορισμός «όλοι μαζί τα φάγαμε» είναι ασφαλώς υπερβολικός, όμως πολλοί παρακολουθούσαμε το ξέφρενο φαγοπότι χωρίς να αντιδρούμε όσο δυναμικά θα έπρεπε.

Τα συμπώματα της πθικής και αξιακής κρίσης, η οποία αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα οδηγούσε και στην αντίστοιχη οικονομική, ήταν –για όποιον ήθελε να τα δει– ορατά ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι δεν ήταν άλλο από τη διαστροφή των εννοιών. Έτσι, στην Ελλάδα των τριών τελευταίων δεκαετιών:

- Η φαυλότητα βαφτίστηκε «δημοκρατικότητα».
- Η ασυδοσία εξυμνήθηκε ως «ελευθερία».
- Τα δικαιώματα αποσυσχετίστηκαν από τις υποχρεώσεις.
- Η σπατάλη δημόσιων πόρων καθαγιάστηκε ως «αναδιανομή του εισοδήματος».

- Η εξυπηρέτηση του συντεχνιακού μικροσυμφέροντος ενδύθηκε το μανδύα της «συνδικαλιστικής υπεράσπισης κεκτημένων δικαιωμάτων».
- Ο παρασιτικός μεταπρατισμός αναγορεύθηκε σε «αναπτυξιακό πρότυπο».
- Η σωφροσύνη και η κοινή λογική κατηγορήθηκαν ως «συντροπισμός».
- Η επίμονη αντίδραση σε κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, όσο απαραίτητη κι αν ήταν, έγινε στο όνομα της (ψευδεπίγραφης) «προοδευτικότητας».
- Ο λαϊκισμός απενοχοποιήθηκε ως «φιλολαϊκότητα».
- Ο καιροσκοπισμός μεταφέρθηκε σε «օραματική σύλληψη».

Σε αυτό το πλαίσιο, η αλόγιστη (υπερ)μεγέθυνση του κράτους και η ιλιγγιώδης διεύρυνση των πελατειακών δικτύων αποτέλεσαν τις δύο όψεις του ίδιου κίβδηλου νομίσματος. Μολονότι στην Ελλάδα θεωρητικά λειτουργούσε το μοντέλο της οικονομίας της αγοράς, στην πραγματικότητα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας παρέμεινε –άμεσα ή έμμεσα– κρατικοδίαιτο. Η υποτιθέμενη «ανάπτυξη» βασίστηκε όλο και περισσότερο στις καταναλωτικές ανάγκες του Δημοσίου, οι οποίες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν παρά μόνο μέσω του αυξανόμενου δανεισμού, σε βάρος των επερχόμενων γενεών¹. Η άσκηση δήθεν «κοινωνικής πολιτικής» με χρήματα που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν, όχι μόνο επιβάρυνε υπέρμετρα τον κρατικό προϋπολογισμό και υπονόμευσε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά επιπλέον στην πράξη ενθάρρυνε (αν δεν νομίμοποιόσε ή, ακόμα κειρότερα, επιβράβευσε) ακραία αντικοινωνικές συμπεριφορές: η απονομή αναπτυρικών συντάξεων σε αρτιμελείς συμπολίτες μας αποτελεί μόνο ένα από τα σχετικά παραδείγματα. Η διόγκωση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, η οποία αφορούσε όχι μόνο το μεγάλο κεφάλαιο αλλά και τον ελληνικό μικρο-

καπιταλισμό², ευνόησε, υπό την ανοχή του κράτους αλλά και της κοινωνίας, μια παρασιτική τάξη προνομιούχων του μαύρου χρήματος, η οποία, στη μεγάλη κλίμακα, ανδρώθηκε μέσα από τη διαπλοκή αφενός επιχειρηματικών (αλλά και άλλων ιδιοτελών) συμφερόντων και αφετέρου πολιτικών επιλογών. Από την άλλη πλευρά, η πραγματική παραγωγική βάση της χώρας αποσαθρωνόταν με εντυπωσιακά γοργούς ρυθμούς, ενώ στις υπόλοιπες στρεβλώσεις προστέθηκε και η επικράτηση στη δημόσια συζήτηση του ερωτήματος πώς θα διανεμηθεί ο πλούτος αλλά όχι πώς θα παραχθεί. Η πορεία προς τη χρεοκοπία είχε ήδη ξεκινήσει και συνεχίστηκε ακάθεκτη λόγω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

Την ίδια στιγμή, η επικράτηση ενός κλίματος γενικευμένης ανομίας παρέσυρε και τα τελευταία αναχώματα. Τα φαινόμενα διαφθοράς (είτε κρατικών λειτουργών είτε πολιτικών προσώπων) αυξήθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε σταδιακά να μην προκαλούν σχεδόν καμία έκπληξη. Η ευνοιοκρατία και ο νεοποιημός επικράτησαν σχεδόν πλήρως. Η χώρα κατρακυλούσε σε όλους τους διεθνείς δείκτες διαφάνειας και ο λαός εθίζοταν στην άνομη συμπεριφορά κάθε είδους: από τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος έως την αδιαφορία για κάθε νομικό κανόνα. Παράλληλα, οργανωμένες μειοψηφίες (συχνά με την κάλυψη και άλλοτε με την ανοιχτή υποστήριξη πολιτικών κομμάτων, ιδίως της Αριστεράς) κατόρθωναν να επιβάλλουν (ενίστε με εκβιαστικό, αν όχι βίαιο τρόπο) τις απόψεις τους. Η εξοικείωση της κοινής γνώμης με τη λογική της βίας (από καταλήψεις δημόσιων υπηρεσιών έως προπλακισμούς των κάθε λογής αντιπάλων), η οποία σε πολιτικό επίπεδο καθαγιάζοντας ως «αυθεντική έκφραση της λαϊκής αγανάκτησης», επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Η αξιακή χρεοκοπία είχε καταστεί αναπότελτη.

Μολονότι υπήρχαν φωτεινές εξαιρέσεις, οι πολιτικές πγεσίες είτε ενθάρρυναν είτε δεν αντιμετώπισαν με τη δέουσα αποφασιστικότητα αυτά τα φαινόμενα. Οι ευθύνες βαρύνουν ασφαλώς περισσότερο όσους

άσκησαν εξουσία. Βαρύνουν όμως επίσης (έστω και σε μικρότερο βαθμό) και όσους τάχθηκαν από τον ελληνικό λαό στο ρόλο της μείζονος πί ελάσσονος αντιπολίτευσης: η επικράτηση, εξάλλου, στο επίπεδο της κυριαρχητικής ιδεολογίας αποδείχθηκε πολλές φορές σημαντικότερη ακόμα και από την επικράτηση στο πεδίο των εκλογικών αναμετρήσεων. Το πολιτικό σύστημα συνολικά όχι μόνο δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά με πράξεις και παραλείψεις εξέθρεψε το τέρας του λαϊκισμού. Η διακυβέρνηση της χώρας την οκταετία 1981-1989 ήταν, από αυτή την άποψη, ίσως η πιο καθοριστική στη διαμόρφωση των παθογενειών που μας κατατρύχουν μέχρι τις μέρες μας. Η απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών υπήρξε η αναπόφευκτη συνέπεια αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό, γεγονός που –εκτός των άλλων– αντικατόπτριζε την *de facto* αποδοχή πολλών από τις επιλογές που μεσομακροπρόθεσμα θα αποδεικνύονταν καταστροφικές από μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

Στην εποχή της δάνειας οικονομικής ευημερίας, τα προβλήματα αυτά ήταν έως ένα βαθμό διαχειρίσιμα, κυρίως υπό την έννοια ότι μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να κρυφιούν κάτω από το χαλί της πλαστής ευμάρειας. Όταν ενέσκηψε η οικονομική κρίση, όλες οι παθογένειες του συστήματος ανασύρθηκαν σχεδόν μονομάχα στην επιφάνεια. Η συνειδητοποίηση ότι, παρά τις δημιαργικές προεκλογικές δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου, χρήματα δεν υπήρχαν ώστε να συντρηθεί το αντιπαραγωγικό και κρατικοδιαιτο οικονομικό σύστημα, δημιούργησε ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό. Κατά ειρωνικό τρόπο, το μεγαλύτερο θύμα αυτής της διαδικασίας υπήρξε το ίδιο το κόμμα του. κ. Παπανδρέου, το οποίο είχε συμβάλει όσο κανένα άλλο στη θεμελίωση του εν λόγω συστήματος. Όχι αναπάντεχα, η αναζήτηση του «νέου ΠΑΣΟΚ» οδήγησε σημαντική μερίδα οπαδών και στελεχών του (ιδίως συνδικαλιστών) στην εκλογική σκέπη του ΣΥΡΙΖΑ: το παλιό δεν είχε πεθάνει, είχε απλώς μεταλλάχθει.

Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό αυτά τη μετατόπιση, κατακρημνίζοντας τον έναν από τους δύο στύλους του δικομματικού συστήματος της Μεταπολίτευσης. Η εξέλιξη αυτά αποτέλεσε αναμφίβολα τη μεγαλύτερη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού τα τελευταία τριάντα χρόνια. Ωστόσο, ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ελληνικός λαός έδωσε τελικά μέσω της κάλπης σαφές μήνυμα υπέρ της παραμονής της χώρας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη ζώνη του ευρώ. Αντίθετα, τα κόμματα που ανοιχτά ή συγκαλυμμένα ευαγγελίζονταν την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη ή ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας ανεδαφικές υποσχέσεις για άμεση οικονομική ανάκαμψη, δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία. Υπερνικώντας τις Σειρήνες της δημαγωγίας που απειλούσαν να παρασύρουν το ελληνικό σκάφος στους υφάλους της χρεοκοπίας και της δραχμής, οι σταθερά προσανατολισμένες προς την Ευρώπη πολιτικές δυνάμεις του τόπου κατέφεραν να πείσουν τον ελληνικό λαό να ακολουθήσει το δύσκολο δρόμο της συστηματοποίησης των προσπαθειών, με σκοπό την κάλυψη του χαμένου εδάφους ώστε η Ελλάδα να παραμείνει ενεργό και ισότιμο μέλος της πλέον προνομιακής ομάδας κρατών στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, οι εκλογές αποκάλυψαν και έναν κίνδυνο τον οποίο πολλοί θεωρούσαν αδύνατον να εμφανιστεί: την αμφισβήτηση της ίδιας της δημοκρατίας. Η είσοδος της Χρυσής Αυγής, δηλαδή ενός ακραία ξενοφοβικού και σχεδόν ανοικτά φιλοναζιστικού κόμματος, στη Βουλή, με ποσοστά μάλιστα που και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις προσέγγισαν το 7%, αποτέλεσε το πιο ανησυχητικό δείγμα. Οι τάσεις, εξάλλου, που αποτυπώθηκαν στις διπλές εκλογές του Μαΐου/Ιουνίου επιβεβαιώνονται και από μετεκλογικές έρευνες³, οι οποίες καταδεικνύουν την περαιτέρω δημοσκοπική απογείωση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινοφανές από ιστορικής άποψης. Είναι κοινός τόπος ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης το εκάστοτε

πολιτικό σύστημα υφίσταται ισχυρές πιέσεις, οι οποίες ορισμένες φορές το οδηγούν ακόμα και στην πλήρη αποσάθρωση. Η συρρίκνωση των εισοδημάτων, η επίταση των κοινωνικών ανισοτήπων, η επικράτηση συνθηκών γενικευμένης ανομίας και, τελικά, η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής κατατείνουν στην απονομιμοποίηση των καθιερωμένων μορφών διακυβέρνησης. Διαχρονικά, οι κρίσεις ευνοούν την εμφάνιση ακραίων πολιτικών μορφωμάτων, τα οποία επιχειρούν να επωφεληθούν από την κοινωνική απογοήτευση λόγω της οικονομικής δυσπραγίας προκειμένου να αυξήσουν την επιρροή τους ή ακόμα και να διεκδικήσουν τη νορμή της εξουσίας: η κατάρρευση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και η επικράτηση του ναζιστικού κόμματος του Αδόλφου Χίτλερ στη Γερμανία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βρίσκεται η Ελλάδα σε σημείο που να κινδυνεύει να καταστεί μια νέα Δημοκρατία της Βαϊμάρης; Η είσοδος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή υπάρχει απότελος της αυξανόμενης επιρροής αντιδημοκρατικών αντιλήψεων σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, γεγονός που δυνητικά συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα του -βασισμένου στον κοινοβουλευτισμό- ελληνικού πολιτικού συστήματος. Η αύξηση των φαινομένων ρατοιστικής βίας, η ανοικτή αμφισβήτηση του δημοκρατικού κεκτημένου και η προκλητική αδιαφορία, ακόμα και μελών του Κοινοβουλίου, για τους κανόνες της συντελαγμένης πολιτείας αποτελούν τα πρώτα σημάδια μιας πορείας που κάθε άλλο παρά συναισθήματα αισιοδοξίας δημιουργεί.

Εάν η εκλογική/δημοσκοπική ενίσχυση της επιρροής και -κυρίως- πιο διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής ακραίων πολιτικών σχηματισμών συνεχιστεί, ελλοχεύει ο κίνδυνος το φαινόμενο να λάβει διαστάσεις παλιρροϊκού κύματος, το οποίο, εφόσον ενισχυθεί αρκετά, δεν αποκλείεται να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, με απρόβλεπτες συνέπειες για την κοινωνική ειρήνη στη χώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση η απειλή ενός νέου εθνικού δικασμού θα επικρέμαται σαν δαμόκλειος σπάθη. Σε κατάσταση χρεοκοπίας, η κατάρρευση των βασικότερων

κρατικών δομών και η πλήρης διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής θα τροφοδοτείσει περαιτέρω τη γενικευμένη βία, δημιουργώντας τις προ-ϋποθέσεις επικράτησης ενός «πολέμου όλων εναντίον όλων» κομποσιανού τύπου, στον οποίο οι νικητές (εάν υπάρχουν) θα είναι ελάχιστοι ενώ οι πτυπμένοι απείρως περισσότεροι.

Αυτή είναι σπουδαία πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα το πολιτικό σύστημα. Οι δυνάμεις που πιστεύουν στη δημοκρατία, ανεξάρτητα από τις θεμετές μεταξύ τους ιδεολογικές διαφορές, δεν έχουν άλλο δρόμο παρά να συνεργαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο εκφασιού της κοινωνίας. Ο εχθρός δεν βρίσκεται εκτός των τειχών¹ είναι μέσα σε αυτά: η δημοκρατία μας δεν απειλείται από μια δράκα επίσημων αξιωματικών που μπορεί να στηρίξει την επιβολή δικτατορίας, αλλά από την εξοικείωση ολοένα αυξανόμενης μερίδας της ελληνικής κοινωνίας με εξτρεμιστικές και δυνάμεις ευθέως αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Οι προτροπές για το κάψιμο της Βουλής που ακούστηκαν ανοιχτά από τους «αγανακτισμένους» της Πλατείας Συντάγματος το καλοκαίρι του 2011 δεν ήταν απλώς η έκφραση δυσαρέσκειας για την αποτυχία της πολιτικής τάξης της χώρας: αποτύπωνε με σαφήνεια την απαξίωση του ίδιου του κοινοβουλευτισμού.

Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση δεν μπορεί παρά να έρθει μέσα από το συνδυασμό δύο παραμέτρων: αφενός οικονομική ανάκαμψη με δρόμους κοινωνικής δικαιοσύνης² και αφετέρου ανυποχώρηση προ-άσπισης της δημοκρατικής νομιμότητας. Η πρώτη θα συντείνει καταλυτικά σπουδαία στην (έστω σταδιακή) εξάλειψη των οικονομικής φύσης αιτιών που τροφοδοτούν με υποστηρικτές κόρματα όπως η Χρυσή Αυγή, ενώ η αυτοτηρή έναντι όλων επιβολή της δεύτερης θα στείλει δυναμικά το μάνυμα της αποφασιστικής υπεράσπισης της συνταγματικής τάξης, καθώς, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης: «Το κλίμα που εξέθρεψε την εξτρεμιστική Ακροδεξιά ήταν η γενίκευση της ανομίας και η μαζική αποδοχή της πολιτικής βίας που ασκάθηκε

κατά τα τελευταία χρόνια στο όνομα είτε του «Εθνους» είτε του «Λαού» είτε και των δύο μαζών⁴. Κάτια από αυτές τις συνθήκες, η σταθερή συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί μια επιπλέον δικλίδια για την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Αντίθετα, η απομάκρυνση από το ασφαλές αγκυροβόλιο των ευρωπαϊκών δημοκρατιών όχι μόνο θα υποθικεύσει κάθε προσπάθεια που κατατείνει σπουδαία συνθηκών ανασυγκρότησης της χώρας, αλλά επιπλέον θα ευνοήσει τις δυνάμεις εκείνες που αντιμετωπίζουν με απέχθεια τον κοινοβουλευτισμό και προκρίνουν αυταρχικές λύσεις διακυβέρνησης.

Η ιστορική εμπειρία καταδεικνύει ότι ακόμα και οι χειρότερες οικονομικές κρίσεις τελικά ζεπερνιούνται. Αντίθετα, η επικράτηση δημογενικών, ακραίων και εντέλει αντιδημοκρατικών τάσεων ή η δημιουργία συνθηκών οξείας πολιτικής πόλωσης μπορεί να έχουν πολύ πιο επώδυνες και μακροπρόθεσμες συνέπειες: για παράδειγμα, τα τραύματα του Εθνικού Δικασμού υπήρξαν για την Ελλάδα πολύ βαθύτερα από εκείνα που προκάλεσε η πτώχευση του 1932. Το πολιτικό σύστημα, παρά τις αδυναμίες και τα σφάλματα με τα οποία βαρύνεται, έχει χρέος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων προκειμένου να διασωθεί η χώρα από τη διολίσθηση σπουδαίου της χρεοκοπίας και του εκφασιού της κοινωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σε πρόσφατο άρθρο του με τίτλο «Απελπισία, κρίση και σύγκρουση γενεών», «Η Καθημερινή», 27-28 Οκτωβρίου 2012, ο Τάσος Γιαννίτσης επισημαίνει επιγραμματικά: «Σπουδαία στιγμή η απομάκρυνση της προηγούμενης δεκαετίας είχαμε στο κοινωνικό πεδίο μια γενίκευση της πρακτικής τής προεξόφλησης και απόσπασης ευημερίας από το μέλλον και τις επόμενες γενιές, σε όφελος των γενεών που προεξόφλισαν και μετέθεταν το λογαριασμό στους επόμενους».

2. Βλ. σχετικά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση του Γεράσιμου Μοσχονά «Η Ύδρα και η Ήβρη», «Το Βήμα», 26 Αυγούστου 2012.

3. Βλ. για παράδειγμα τις έρευνες της VPRC (www.vprc.gr/uplds/File/teleytaia%20nea/ellada%20avrio/Political%20Conjuncture%20and%20Governance_Oct2012.pdf, πρόσθιση: 19 Οκτωβρίου 2012), της RASS (www.rass.gr/surveys/parapolitika_201012.pdf, πρόσθιση: 24 Οκτωβρίου 2012) και της MARC (www.alphatv.gr/Newsroom/Alpha-News/Politics/Προβαδισμα-ΣΥΡ-ΖΑ-τριπο-κομμα-π-Χρυση-Αυγη.aspx, πρόσθιση: 27 Οκτωβρίου 2012) που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 2012.

4. Γιάννης Βούλγαρης, «Πιατί είναι επικίνδυνη η Χρυσή Αυγή. Η υποβάθμιση του "δημοκρατικού κεκτημένου"», *«Τα Νέα»*, 15 Σεπτεμβρίου 2012.

[Παναγιώτης Πάντος]

Η κρίση ως πλαίσιο για την πολιτική αναδιάρθρωσης του συστήματος

Εισαγωγή

Παρότι η λέξη «κρίση» αποτελεί έναν όρο πασπαρτού, που σημαίνει πολλά και τίποτα, δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολιτικός επιστήμονας για να διαπιστώσει ότι δικαίως συνδέεται με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό πολιτικό σύστημα, που χαρακτηρίζεται από αδυναμία λειτουργίας βάσει των θεσπισμένων κανόνων, αδυναμία πειθούς, αδυναμία άναπαραγωγής της εξουσίας του, ακόμη και αδυναμία αυτοδύναμης διοίκησης της χώρας, καθώς όλο και περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται από εξωκυβερνητικούς θεσμούς (χαρακτηριστική είναι, για παράδειγμα, η απόφαση για υπογραφή μνημονίων ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και τα υπόλοιπα υπουργεία – σαν να μας λένε ότι υπάγονται σε διαφορετικές κυβερνήσεις...).

Συνέπεια αυτής της πολιτικής κρίσης είναι ότι το κράτος επιχειρεί να αποτρέψει ενδεχόμενες ανατροπές με νομοθεσία «εκτάκτου ανάγκης», επίκληση του δημόσιου συμφέροντος για την παράκαμψη κάθε διαφωνίας προς τις αποφάσεις του, ένταση του αστυνομικού αυταρχισμού (καθώς έχει καταστεί πια σαφές από αρμόδια χείλη ότι δεν έχουμε με αστυνομική αυθαιρεσία αλλά με πολιτική επιλογήν), αποστασιοποίηση από βασικές αξίες του δυτικού πολιτισμού (όπως έγινε εμφανές π.χ. από την ανύπαρκτη αντίδραση της κυβέρνησης στα βασανιστήρια στη ΓΑΔΑ) και μπόλικη δημαγωγία που επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο.