

2007

þý — μ » » . ½ ¹ ⁰ ® Á Á μ Å ² μ - ± Ä ÿ Å → ÿ
þý ⁰ ± ¹ . ⁰ Å Å Á ¹ ± ⁰ ® μ ¾ - ³ μ Å Å · Ä ÿ Å ¹
þý ÿ " . ¼ ® Ä Á ¹ ÿ Å Š ± ⁰ » ± ¼ ¬ ½ ÿ Å μ ½

Klapsis, Antonis

þý • Å - ⁰ μ ½ Ä Á ÿ

<http://hdl.handle.net/11728/11009>

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

«Μακεδονία». Το περιεχόμενο της μεταφοράς επαναπροσδιορίστηκε αυτομάτως. Η λέξη ήταν έτοιμη προ πολλού για να περιγράψει τη νέα κατάσταση. Ο συμφυρώμος ήταν αναμενόμενος και πέρασε απαρατήρητος. Ούτως ή άλλως ο τόπος είχε τη φήμη «σαλάτας». Οι επίδοξοι μάγειροι δεν έλειψαν έκπτε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 1931:

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

*Αντώνης Κλάψης**

Η κυπριακή εξέγερση του 1931 αποτέλεσε σημείο καμπής στην εξέλιξη του Κυπριακού Ζητήματος, καθώς όχι μόνο συνιστούσε την πρώτη ουσιαστικά δυναμική αντιπαράθεση των κατοίκων της μεγαλονήσου με τις βρετανικές αποικιακές Αρχές, αλλά επιπλέον σηματοδότησε τη διακοπή του συνταγματικού βίου που είχε εγκαινιαστεί το 1882. Οι αιτίες που οδήγησαν στην εκδήλωση των ταραχών τον Οκτώβριο του 1931, με αποκορύφωμα την πυρπόληση του Κυβερνείου, αλλά και τα επακόλουθα των γεγονότων είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστά, καθώς έχουν ήδη από καιρό αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης ιστορικής έρευνας¹. Οι προσωπικές, εξάλλου, μαρτυρίες του βρετανού κυβερνήτη Sir Ronald Storrs², καθώς και του Έλληνα προξένου στη Λευκωσία Αλέξη Κύρου³, δύο εκ των σημαντικότερων πρωταγωνιστών της κρίσης, ανεξάρτητα από τον υποκειμενικό τους χαρακτήρα, συμπληρώνουν την εικόνα. Άρτια τεκμηριωμένη, τέλος, είναι και η στάση που τήρησε η ελληνική κυβέρνηση και η αποφασιστική συμβολή του έλληνα πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου στην

* Διδάκτωρ Διπλωματικής Ιστορίας Πανεπιστημίου.

1. Γιάννης Π. Πικρός, *Ο Βενιζέλος και το Κυπριακό*, Αθήνα: Φιλιππότης, 1980, σ. 58-114· G. S. Georgallides, *Cyprus and the Governorship of Sir Ronald Storrs: the Causes of the 1931 Crisis*, Nikosia: Cyprus Research Centre, 1985.

2. Sir Ronald Storrs, *Orientations*, London: Nicholson & Watson, 1939.

3. Αλέξης Α. Κύρου, *Όνειρα και πραγματικότης. Σαρανταπέντε χρόνια διπλωματίκης ζωής*, Αθήναι: 1972, σ. 79-101. Για τις απόψεις του Κύρου, βλ. επίσης Μανόλης Κούμας, «Ο αντίλογος στον Βενιζέλο: μία επιστολή του Αλέξη Κύρου για τα Οκτωβριανά», *Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου*, Λευκωσία: 2006, σ. 559-571.

τελική διαμόρφωση της πολιτικής της Αθήνας έναντι του Λονδίνου. Η πολιτική αυτή είχε ως πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση των παραδοσιακά στενών ελληνοβρετανικών σχέσεων⁴. Ποια, όμως, υπήρξε η άποψη των υπηρεσιακών παραγόντων της ελληνικής διπλωματίας; Πώς, ειδικότερα, αντιμετώπισε την εξέγερση και πώς ανέλυε τις συνέπειές της ο κατ' εξοχήν αρμόδιος να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα έλληνας πρεσβευτής στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Δημήτριος Κακλαμάνος;

Η διαχείριση της κρίσης

Την εποχή της εκδήλωσης της κρίσης, ο Κακλαμάνος βρισκόταν, με βάση τη σειρά αρχαιότητας, στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας υπηρεσίας. Έχοντας υπηρετήσει ως πρεσβευτής της Ελλάδας στο Λονδίνο ήδη από την επομένη της Μικρασιατικής Καταστροφής, ο Κακλαμάνος έχαιρε της εκτίμησης τόσο των συναδέλφων του όσο και των πολιτικών προϊσταμένων, μεταξύ αυτών και του ίδιου του Βενιζέλου. Η πολυετής, εξάλλου, παραμονή του στη Μεγάλη Βρετανία όχι μόνο τον είχε καταστήσει βαθύ γνωστή των βρετανικών πολιτικών πραγμάτων και των διπλωματικών προσανατολισμών του Foreign Office, αλλά επιπλέον του είχε επιτρέψει να αποκτήσει σημαντικές γνωριμίες στα πλαίσια του βρετανικού πολιτικού κατεστημένου, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις του για τις εξελίξεις στην Κύπρο να αποκτούν βαρύνουσα σημασία.

Η ιδιαιτερότητα της θέσης του Κακλαμάνου υπογραμμίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το Προξενείο της Λευκωσίας υπαγόταν διοικητικά στη δική του αρμοδιότητα. Η ιεραρχική αυτή σχέση, βέβαια, ίσως να μην αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία εάν οι Βρετανοί δεν κατηγορούσαν ευθέως τον Κύρου ως ουσιαστικό υποκινητή της εξέγερσης, εμπλέκοντας με αυτόν τον τρόπο, έστω και έμμεσα, το ελλη-

4. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Η στάση της ελληνικής κυβερνήσεως κατά την κυπριακή κρίση του 1931», *Επιστημονική Επετηρίδα της Πανεπιστημίου Αιγαίου*, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, 1978, σ. 483-511.

νικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ίδιη υπόθεση. Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ανακαλέσει αμέσως τον Κύρου⁵ δεν αρκούσε για να μεταστρέψει το κλίμα, καθώς το Foreign Office δεν έχουσε τη δυσφορία του για τη δράση του έλληνα προξένου⁶. Η προσπάθεια, εξάλλου, του Κακλαμάνου να αιμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις⁷ έπεισε στο κενό, δεδομένου ότι οι Βρετανοί, έκδηλα αγανακτισμένοι, εμφανίζονταν πεπεισμένοι ότι χωρίς της ανάμιξη του Κύρου οι ταραχές θα είχαν αποφευχθεί⁸. Οι βρετανικές αιτιάσεις, βέβαια, δεν ήταν απολύτως αστήρικτες, γεγονός που έμμεσα παραδεχόταν και ο ίδιος ο Κακλαμάνος. Ωστόσο, ο έλληνας πρεσβευτής υποστήριζε ότι ακόμα και η απλή πειθαρχική ανάκριση εναντίον του Κύρου δύσκολε να αποφευχθεί, καθώς όχι μόνο δεν θα κατεύναξε τη βρετανική αγανάκτηση, αλλά αντίθετα θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά όλες τις κατηγορίες εναντίον του έλληνα προξένου⁹.

Η τακτική της τήρησης χαμηλών τόνων που εισήγούνταν ο Κακλαμάνος συνέπιπτε σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις του Βενιζέλου. Ο πολύπειρος διπλωμάτης εκτιμούσε ότι η εξέγερση υιοδύνευε να εκπροσωπεύει την πορεία του Κυπριακού Ζητήματος και να υποθηκεύει σει τη μελλοντική του εξέλιξη. Έκδηλα προβληματισμένος από την απόφαση του Λονδίνου να καταστεί δυναμικά τις κινητοποιήσεις στην Κύπρο, ο ίδιος εκμυστηρεύονταν στον έλληνα υπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Μιχαλακόπουλο ότι οι Βρετανοί προσανατολίζονταν

5. Αρχείο Ελευθέρου Βενιζέλου (Μουσείο Μπενάκη) [στο εξής Α.Ε.Β.], 173/φάκ. 344, Μιχαλακόπουλος πρός Βενιζέλο (σημείωμα), [Αθήνα], 23 Οκτωβρίου [1931]. Για την ανακοίνωση της ανάλησης του Κύρου, βλ. *Ελεύθερον Βήμα*, 24 Οκτωβρίου 1931.

6. Αρχείο Ανδρέα Μιχαλακόπουλου (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο) [στο εξής Α.Α.Μ.], φάκ. 1 (υποφάκ. 1.2), Κακλαμάνος πρός Μιχαλακόπουλο (επιστολή), Λονδίνο, 30 Οκτωβρίου 1931.

7. Σβολόπουλος, σ. 491.

8. Α.Α.Μ., φάκ. 1 (υποφάκ. 1.2), Κακλαμάνος πρός Μιχαλακόπουλο (επιστολή), Λονδίνο, 30 Οκτωβρίου 1931.

9. Στο ίδιο.

πλέον προς την κατάργηση οποιασδήποτε αυτοδιοίκησης στη μεγαλόνησο, την αναστολή του Συντάγματος του 1925 και τη «μετατροπήν της νήσου εις καθαρόν και ασυγκόλαστον Αγγλικόν κυβερνείον». Κατά την εκτίμησή του, η στροφή προς αυταρχικές μεθόδους διακυβέρνησης, σύμφωνη με τις υποδείξεις του κυβερνήτη Storrs, καταδείκνυε «δυστυχώς και εκ περισσού με ποίαν έλλειψιν οιασδήποτε περισκέψεως και προορατικότητος ενήργησαν οι ηγέται του Κυπριακού λαού, νομίσαντες, ότι ήτο δυνατόν διά βιαίων κινημάτων, των οποίων δεν ήτο δυνατόν ούτε αυτοί οι ίδιοι να υπολογίσουν τας συνεπίας και την εξέλιξιν, να εξηνάγκαζαν την βρετανικήν Κυβέρνησην εις υποχώρησιν»¹⁰.

Ήταν φανερό ότι ο Κακλαμάνος, όπως άλλωστε και ο Βενιζέλος, θεωρούσε πως η εξέγερση θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα για την ομαλή εξέλιξη του Κυπριακού Ζητήματος, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην επίλυσή του. Η κατάργηση των, έστω περιορισμένων, συνταγματικών ελευθεριών, την οποία προφητικά διέβλεπε ο Έλληνας πρεσβύτερης, συνιστούσε αναμφισβήτητα πλήγμα, αφού ματαίωνε ακόμα και το αίτημα για διεύρυνση της αυτοκυβέρνησης της μεγαλονήσου, ενώ ταυτόχρονα ανέβαλε για το απροσδιόριστο μέλλον οποιασδήποτε συζήτηση περί Ένωσης: «Τι κακόν ἔκαμαν εις την Κυπριακήν υπόθεσιν ενεργήσαντες, όπως ενήργησαν ή μάλλον όπως τα πράγματα και ο ρους αυτών ενήργησαν, διαφυγόντα παντός ελέγχου, δεν ημπορούν να φαντασθούν οι φιλοπάτριδες αλλ' αφώτιστοι και ήκιστα πρακτικοί Κύπροι ηγέται», τόνιζε απευθυνόμενος και πάλι στον Μιχαλακόπουλο¹¹.

Τη διάθεση των βρετανικών αποικιακών Αρχών να σκληρύνουν τη στάση τους ήρθε να επιβεβαιώσει, το Νοέμβριο του ίδιου έτους, η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της κυπριακής κυβέρνησης των

10. Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας [στο εξής A.Y.E.], 1929 και 1931, Α' Πολιτική, Εκθέσεις Λονδίνου, Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο, αρ. 6002/Στ/31, Λονδίνο, 30 Οκτωβρίου 1931.

11. Α.Α.Μ., φάμ. 1 (υποφά. 1.2), Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο (επιστολή), Λονδίνο, 12 Νοεμβρίου 1931.

«Μέτρων περί Άμυνας»¹². Μεταξύ των άλλων, τα μέτρα αυτά προέβλεπαν την απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των πέντε ατόμων, καθώς και των δηλώσεων εναντίον του βρετανού μονάρχη και της κυβέρνησης της Κύπρου, τη λογοκρισία των τηλεγραφημάτων, της αλληλογραφίας και των εφημερίδων, και ταυτόχρονα έδιναν το δικαίωμα στον Κυβερνήτη να απελαύνει οποιοδήποτε πρόσωπο.

Το «εσωτερικό μέτωπο»: η πολεμική του ελληνικού Τύπου και η αντιπροσθεση με την εφημερίδα Εστία

Η βίαιη καταστολή της εξέγερσης από τους Βρετανούς προκαλούσε, όπως ήταν φυσικό, αντιδράσεις στην ελληνική κοινή γνώμη, η οποία δεν παρέμενε ασυγκίνητη απέναντι στους ενωτικούς πόθους των Κυπρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμαρχος Αθηναίων, κατόπιν σχετικού ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου, απηύθυνε έκκληση στο λόρδο δήμαρχο του Λονδίνου προκειμένου να «επικαλεσθή ακεραίαν την ηθικήν του συνδρομήν επί τω τέλει, ίνα καθιερωθώσιν οι σκοποί της Κυπριακής προσπαθείας και επαναληφθή υπέρ της Κύπρου η ευγενής Βρετανική χειρονομία, δι' ης αι Ιόνιοι νήσοι απεδόθησαν εις την Ελλάδα»¹³. Ανάλογη πρωτοβουλία ανέλαβε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με τη λεγόμενη προσπάθεια της Επιμελητήρια Λονδίνου, Μάντσεστερ και Λίβερπουλ¹⁴. Ταυτόχρονα, μερίδα του αντιπολιτευόμενου ελληνικού Τύπου ύψωνε τους τόνους, κατηγορώντας τον Βενιζέλο ως απολογητή της βρετανικής κατοχής και υπερασπιστή της ιδέας της υποταγής των Κυπρίων στον αποικιακό δυνάστη¹⁵, ενώ δεν έλειψαν

12. *The Cyprus Gazette*, 7 Νοεμβρίου 1931.

13. *Eστία*, 4 Νοεμβρίου 1931.

14. *Eστία*, 1 Νοεμβρίου 1931. Στο εν λόγω τηλεγράφημα σημειωνόταν χαρακτηριστικά: «Προς το γνωστόν και υπέρτερον Βρετανικόν πνεύμα, του οποίου, η ιστορία διαλάμπει από προστασίαν υπέρ των καταδυναστευόμενων λαών απευθύνεται ο εμπορικός και βιομηχανικός κόσμος των Αθηνών και παρακαλεί υμάς όπως οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες οι συγκροτούντες το Επιμελητήριόν σας, υψώσουν την οθεναράν φωνήν των υπέρ της αγωνιζομένης διά την ελευθερίαν της Κύπρου».

15. *Πρωία*, 29 Οκτωβρίου 1931.

και οι προτροπές για μπούκοτάς των βρετανικών προϊόντων¹⁶.

Χωρίς περιστροφές, ο Κακλαμάνος καταδίκαζε αυτές τις τακτικές, υποστηρίζοντας ότι δχι μόνο δεν μπορούσαν να αποφέρουν οποιοδήποτε όφελος για την ίδια την Κύπρο, αλλά αντίθετα έπληγταν το ελληνικό κύρος στο Λονδίνο, όπου οι σχετικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζονταν με μειδιάματα, ενώ ταυτόχρονα αποπροσανατόλιζαν την ελληνική κοινή γνώμη, στην οποία δημιουργούσαν ανυπόστατες ελπίδες: «Δυστυχώς», υπογράμμιζε με έμφαση, «βλέπω ότι ο ασύγνωστος ρομαντισμός και το απληρωφόρητον των δημοσιογράφων μας εγέννησεν εις τας Αθήνας κατάστασιν, κάθε άλλο ή ενισχύουσαν την περί σοβαρότητος ημών, ως έθνους, φήμην». Την ίδια στιγμή ο Κακλαμάνος επεσήμαινε ότι ακόμη και τα άρθρα λιγοστών Βρετανών φίλα προσκείμενων στην Ελλάδα, οι οποίοι ζητούσαν την άρση των αμαράιων μέτρων του Storrs στην Κύπρο, έβρισκαν ελάχιστη απήχηση στους υπεύθυνους βρετανικούς κύκλους¹⁷.

Η μετριοπαθής στάση του Κακλαμάνου, η οποία ασφαλώς βασίζοταν στην εκτίμηση ότι η βίαιη αντιπαράθεση των Κυπρίων με τους Βρετανούς δεν μπορούσε στη δεδομένη συγχυρία να αποφέρει θετικά αποτελέσματα, δεν γινόταν ομόφωνα δεκτή στην Αθήνα. Η διαρροή στον Τύπο πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο έλληνας πρεσβευτής αντιμετώπιζε με επιφύλαξη τις εκκλήσεις συμπαράστασης που είχαν ήδη απευθυνθεί στο λόρδο δήμαρχο του Λονδίνου και στα σημαντικότερα Εμπορικά Επιμελητήρια της Μεγάλης Βρετανίας, αρκούσαν για να προκαλέσουν δημόσιες αντιδράσεις εναντίον του¹⁸. Πρωτοστατώντας στις επιθέσεις, η *Εστία*, η οποία ανήκε στην κυπριακή καταγωγής οικογένεια Κύρου (μέλος της ήταν και ο πρώην πρόξενος της Ελλάδας στη Λευκωσία), κατηγορούσε ευθέως τον Κακλαμάνο ότι οι χειρισμοί του στο Κυπριακό Ζήτημα υπήρχαν άστοχοι και κατακριτέοι. Χαρακτηριστικό δείγμα των επιθέσεων αυτών

16. Α.Α.Μ., φά. 1 (υποφά. 1.2), Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο (επιστολή), Λονδίνο, 14 Νοεμβρίου 1931.

17. Α.Α.Μ., φά. 1 (υποφά. 1.2), Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο (επιστολή), Λονδίνο, 12 Νοεμβρίου 1931.

18. *Εστία*, 6 Νοεμβρίου 1931.

υπήρξε κύριο άρθρο της εφημερίδας, στις 8 Νοεμβρίου 1931:

Η δημιουργία του ξητήματος αυτού διά της αναλήψεως υπό των Κυπρίων του ιερού αγώνος υπέρ της ελευθερίας των δεν εσήμαινε διά τον κ. Κακλαμάνον την υποχρέωσιν, όπως χρησιμοποιήση υπέρ ηθικής ενισχύσεως του τιμού αυτού αγώνος τας πολυτίμους, πρόγματι, προσωπικά σχέσεις, τας οποίας έχει δημιουργήσει εν Λονδίνω. Τουναντίον ο εν Αγγλία πρεσβευτής μας εξέλαβε τον Κυπριακόν αγώνα ως ένα δυσάρεστον γεγονός, το οποίον προκαλούν δυσφορίαν τινά εις τους Αγγλικούς κύκλους, θα καθίστα κάπως δυσχερεστέρας τας σχέσεις του με τους Αγγλους φίλους του, και θα τον υπέβαλεν εις την στενόχωρον υποχρέωσιν της παροχής εξηγήσεων και δικαιολογιών διά το απροσδόκητον αυτό και δυσάρεστον γεγονός ο κ. Κακλαμάνος εξεδήλωσεν ήδη με αρκετήν νευρικότητα εις αγαθούς Κυπρίους, οι οποίοι τρέμοντες εκ συγκινήσεως διά τα νέα που έφθαναν από την Κύπρον, επήγιανεν εις τον Έλληνα πρεσβευτήν, –τον πρεσβευτήν των– διά να μάθουν νεώτερα, να ξητήσουν συμβουλάς, να τεθούν εις την διάθεσήν του. [...] Κανείς δεν θα ηδύνατο να έχῃ την αξίωσιν, όπως ο πρεσβευτής της Ελλάδος εν Λονδίνω, του οποίου την λεπτήν θέσιν όλοι αναγνωρίζομεν, αναλάβῃ αυτός την διαφώτισην της Αγγλικής Κοινής Γνώμης επί του Κυπριακού δικαίου. Άλλα καθ' ην στιγμήν έγκυρα Βρεταννικά φύλλα [...] θέτουν με τόσην ειλικρίνειαν το Κυπριακό ξήτημα, δεν είνε καθόλου υπερβολική η αξίωσις, όπως ο Έλλην πρεσβευτής, μη παρεμβάλλη τουλάχιστον εμπόδια εις την τόσον δυσχερήν προσπάθειαν της διαφωτίσεως του Αγγλικού Λαού επί της αληθείας σχετικώς με την Κύπρον¹⁹.

Η πολεμική που εγκαινίαζε η *Εστία* δεν άφησε ασυγκίνητο τον Κακλαμάνο, ο οποίος απηύθυνε προσωπική επιστολή στον Μιχαλακόπουλο, με την οποία απαντούσε στις κατηγορίες και υπεραμυνόταν των επιλογών του²⁰:

19. *Εστία*, 8 Νοεμβρίου 1931.

20. Α.Α.Μ., φά. 1 (υποφά. 1.2), Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο (επιστολή), Λονδίνο, 14 Νοεμβρίου 1931.

Η «ΕΣΤΙΑ», εγκαταλείψασα, φοβούμαι, κάθε κανόνα ορθοφροσύνης, επιτίθεται εναντίον μου, διότι δήθεν παρεμβάλλω προσκόμιμα τα εις τας εξ Ελλάδος περί Κύπρου εκδηλώσεις!!!

Καλώς γνωρίζετε, ότι αποτελεί και τούτο μέρος της μυθολογίας, από την οποία εμπνέεται η «ΕΣΤΙΑ» τελευταίον. Εγώ απλώς επηλεγχόφερσα, προς πληροφορίαν της Κυβερνήσεως, και καθ' ο είχον καθήκον, α) ότι ανόητοι διακηρύξεις περί boycottage κατά της Αγγλίας ημπορούν να έχουν ολεθρίας συνεπείας διά την ε[ξ]αγωγήν μας, δηλαδήν την σταφίδα, και β) ότι ο Λόρδος Δήμαρχος και τα Εμπορικά Επιμελητήρια λαμβάνοντα εκκλήσεις πολιτικής φύσεως εξ Ελλάδος εξεπλάγησαν (όχι δυσηρηστήθησαν, ως έγραψε και γράφει η «ΕΣΤΙΑ») διότι οι θεσμοί ούτοι δεν έχουν πολιτικόν χαρακτήρα και απέχουν πάσης αναμίξεως εις την πολιτικήν.

Όσον αφορά το γραφέν υπό της «ΕΣΤΙΑΣ», ότι ήλθον Κύπριοι προς εμέ και με έναμιαν νευρικόν, διότι μοι εξήτουν οδηγίας, και τούτο αποτελεί μύθον. Οι Κύπριοι, σεβόμενοι περισσότερον την θέσιν μου από δι, οι διευθυνταί της «ΕΣΤΙΑΣ» (οι οποίοι προχθές επηλεγχόφερσαν ανοιχτά μάλιστα προς το Γραφείον Τύπου της Πρεσβείας, ζητούντες να τους τηλεγραφή καθ' εκάστην κυπριακά νέα!), ουδέποτε με επλησίασαν διά να ξητήσουν οδηγίας ή οπωσδήποτε άλλως, η αξίωσις δε της «ΕΣΤΙΑΣ» να τους δώσω οδηγίας και ειδήσεις είνε το ολιγότερον περίεργος, και αποδεικνύει, ότι δυστυχώς το τάκτ, και η βαθυτέρα σκέψις δεν είνε κληρονομικά εις τον κόσμον αυτόν.

Είντον αλλοτε, ότι ο δημόσιος βίος μου είνε πάρα πολύ μακρός, δινοτυχώς, ώστε να εξαρτάται εξ επαίνων ή κατακρίσεων, πλέον. Άλλ' ενόμισα ότι έπρεπε να σας γράψω τας ολίγας αυτάς λέξεις, διά να μη πλανηθήτε εξ ανακριβών πληροφοριών άγνωστον πόθεν οντληθεισών.

Το μόνον που δεν εξήτησεν ακόμη από εμέ η «ΕΣΤΙΑ» είνε να ομιλήσω περί Κύπρου εις το Hyde-Park, όπου ο φιλος κ. Μενάρδος φαίνεται πιστεύει, ότι λύνονται όλα τα μεγάλα Αγγλικά ζητήματα (ίδε άρθρον του κ. Π. Νιρβάνα).

Ακόμη, αφού, κατά την «ΕΣΤΙΑΝ» η απονομή διπλωμάτων επιτίμου πολέτου υπό του Λόρδου Δημάρχου του Λονδίνου του επιτρέπει να λύνη τα πολιτικά ζητήματα, τότε ο Λόρδος Δημάρχος, απονείμας κατά καιρούς τον τίτλον τουτόν εις πάντα βασιλέα, πρωθυπουργόν ή στρα-

τηγόν, επισκεφθέντα επισήμως το Λονδίνον, κατ' ανάγκην πρέπει να χειρίζεται κάθε πολιτικόν διεθνές ζήτημα, παρεμβαίνων από Σιβηρίας μέχρις Αφρικής. Διατί δε τότε όχι και τα πανεπιστήμια του Cambridge και του Oxford, τα οποία έχουν χρίσει περί την μίαν χιλιάδα επιτίμων διδακτόρων, μεταξύ των οποίων ο κ. Poincaré, ο βασιλεὺς Αλφόνσος, ο στρατάρχης Foch, ο Smuts, ο Wilson, και τόσοι άλλοι; Μήπως και αυτά, απονέμοντα τα διπλώματα, δεν εξαίρουν τον βίον των τιμωμένων και την πολιτικήν των;

Πόσον ολίγον σοβαράι είνε πολλάι εκ των σταλεισών εδώ περί Κύπρου εκκλήσεων αποδεικνύει, ως εκ περισσού, και το γεγονός, ότι εστάλησαν με την διεύθυνσιν:

**PROEDRON ANGLIKIS KYVERNISSEOS
KAI EFIMERIDAS LONDINON
και είνε συντεταγμέναι Ελληνιστι!**

Ήταν προφανές ότι ο Κακλαμάνος αισθανόταν προσωπικά θιγμένος από την αντιμετώπιση που του επιφύλαξε η Εστία. Χωρίς, πάντως, να πτοείται από τις εναντίον του επιθέσεις, επιχείρησε να τοποθετηθεί γενικότερα στο ρόλο του ελληνικού Τύπου απέναντι στα γεγονότα της Κύπρου²¹. Όπως εξηγούσε, οι οξείς τόνοι των εφημερίδων, αλλά και οι ανακρίβειες που συχνά εμφανίζονταν στις στήλες τους, κάθε άλλο παρά εξυπηρετούσαν την κατασίγαση των παθών. Ο Κακλαμάνος αναφερόταν ειδικότερα σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ωμότητες των βρετανικών δυνάμεων στη μεγαλόνησο, και τα οποία διαβίβαζε αυτούσια η βρετανική πρεσβεία από την Αθήνα στο Foreign Office, με αποτέλεσμα να προξενείται εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση στο Λονδίνο:

Ποία είναι η εκ τούτων δημοσιευμάτων γεννηθείσα εντύπωσης εις τους κύκλους τους λαβόντας γνώσιν αυτών, αφήνω να εννοηθή, όταν τελευταίον είδον εις Αθηναϊκήν εφημερίδα, έχουσα μάλιστα αξιώσεις ευπρεπείας και μη παραλείπουσαν να διδάσκουν των προς πά-

21. Για τη στάση του Τύπου σε σχέση με την εξέγερση διεξοδικότερα Ευάγγελος Π. Καραγιάννης, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η κυπριακή εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931: Η στάση του αθηναϊκού τύπου», *Κλειά*, 2 (2006), 79-111.

ντας τους Έλληνας ανεξαιρέτως, να καταγγέλῃ τα «μισθοφόρα αγγλικά αποικιακά σώματα ως προβαίνοντα εις παρεκτροπάς, απιμαζούσας την εποχήν μας και τον πολιτισμόν». Όσον και αν είνε επιτετραμμένη η άγνοια, θα έπρεπεν δύμως να είνε γνωστόν, ότι Βρεττανικός αποικιακός στρατός δεν υφίσταται, ότι πάντα τα σώματα τα υπηρετούντα είτε εις Αίγυπτον, είτε και εις την Κίναν ακόμη, ως και τα αποσταλέντα εξ Αιγύπτου εις Κύπρον, είνε τμήματα του Αγγλικού μητροπολιτικού στρατού, κατά συντόμους μάλιστα περιόδους εναλλασσόμενα με άλλα τμήματα αποστελλόμενα εξ Αγγλίας, διά να μη είνε μακρά η εκ της Μητροπόλεως απουσία αυτών. Αφ' ετέρου αι «ωμότητες», δηλούται ενταῦθα διά του επισημοτέρου και καπηγορηματικωτέρου τρόπου και μετ' αγανακτήσεως, ότι είνε εντελώς πλαστά, και ότι ουδέν έκτροπον εσημειώθη εις την ενέργειαν των Αγγλικών δυνάμεων κατά την επιβολήν των μέτρων τάξεως, τα οποία ελαβον αι αρχαί εις την Κύπρον. Ως απόδειξην τούτου οι επίσημοι κύκλοι φέρουν το γεγονός, ότι επληγώθησαν και 39 άνδρες της αστυνομικής δυνάμεως²².

Η αποτίμηση της εξέγερσης

Η επιχειρηματολογία του Κακλαμάνου συμβάνδιζε απόλυτα με τις απόψεις του Βενιζέλου, ο οποίος από του βήματος του ελληνικού Κοινοβουλίου επέκρινε με δριμύτητα τις υπερβολές του ελληνικού Τύπου. Όπως, εξάλλου, εκμυστηρευόταν ο κρητικός πολιτικός στον έλληνα πρεσβευτή, ο ίδιος ήταν απόλυτα πεπεισμένος πως εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν παρέμενε σταθερή στη στάση που είχε ευθύς εξαρχής υιοθετήσει, η εξωτερική πολιτική της χώρας κινδύνευε να διαμορφώνεται στους δρόμους της Αθήνας, όπως είχε συμβεί «εις τας ενδόξους ημέρας του 1897»²³. Η αναντιστοιχία, άλλωστε, των απώψεων του Βενιζέλου με τις θέσεις των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων δεν αρκούσαν για να αλλάξουν την κυβερνητική στάση. Ο έλληνας

22. A.E.B., 173/φά. 61, Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο, αρ. 3208/Στ/31, Λονδίνο, 20 Νοεμβρίου 1931.

23. A.E.B., 173/φά. 284, Βενιζέλος προς Κακλαμάνο, Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1931.

πρωθυπουργός, με άλλα λόγια, δεν ήταν διατεθειμένος να παρασυρθεί από συναισθηματισμούς, οι οποίοι μπορούσαν να προκαλέσουν απρόβλεπτες περιπλοκές στην ελληνική εξωτερική πολιτική, διακυβεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού, και ο Κακλαμάνος συντασσόταν απόλυτα με αυτή τη στάση, υπογραμμίζοντας τη σπαιμωδικότητα και την ανευθυνότητα που διέκρινε τις κινήσεις των επικεφαλής της εξέγερσης. «Είνε [...] αξιοσημείωτον», τόνιζε στα τέλη Δεκεμβρίου, «εκείνο, το οποίον έλεγε προς φίλον Αγγλος και δημοσία υπερασπίσας τους Κυπριακούς πόθους; ‘Οι Κύπριοι εξέλεξαν την αυτοχεστέραν στιγμήν διά να ανακινήσωσι το ζήτημά των. Πώς δεν ηννόησαν, ότι κάθε Αγγλική υποχώρησις ή ένδειξη αδυναμίας εις εν σημείον της Αυτοκρατορίας ηδύνατο να έχη καταστρεπτικήν απήχησιν εις τας Ινδίας?’». Διαπιστώνοντας, εξάλλου, το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει οι Κύπριοι, ο πολύπειρος διπλωμάτης πρότεινε ευθέως την αποφυγή στο μέλλον οποιασδήποτε ενέργειας η οποία θα μπορούσε να δυναμίσει εκ νέου το κλίμα στη μεγαλόνησο: «Άλλ’ ότι έγινε δεν είνε δυνατόν πλέον ν’ απογείνη, ειμή διά συνέσεως και μακράς υπομονής, και της αποχής υπό των ανευθύνων προκλήσεων, αι οποίαι κάθε άλλο ή προάγουν την υπόθεσιν»²⁴.

Οι εκτιμήσεις του Κακλαμάνου, θεμελιωμένες στην εκτίμηση ότι η ευθεία αντιπαράθεση με τη Μεγάλη Βρετανία δεν θα είχε θετικά αποτελέσματα ούτε για τους Κύπριους ούτε και για την Ελλάδα, ταυτίζονταν με την επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Η υπόδειξή του για την αποφυγή ενεργειών, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή νέων επεισοδίων, συνέπιπτε με την εισήγηση του νέου πρόξενου στη Λευκωσία να μην πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη δεξιώση στο Προξενείο την ημέρα του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου²⁵, σύσταση την οποία αποδέχτηκε η Αθήνα²⁶. Η άρ-

24. A.Y.E., 1929 και 1931, Α' Πολιτική, Εκθέσεις Λονδίνου, Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο, αρ. 3552/Στ/31, Λονδίνο, 26 Δεκεμβρίου 1931. Το ίδιο έγγραφο υπάρχει και στο A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα.

25. A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα, Αντωνιάδης προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 102, Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 1932. Ο Αντωνιάδης εξηγούσε ότι η ματαίωση της δεξιώσης ήταν επιβεβλημένη, διότι σε αντίθετη περίπτωση «αφ' ενός μεν θα

νηση, εξάλλου, του Βενιζέλου να ανταποκριθεί σε επανειλημμένα αιτήματα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κύριλλου Γ' για την αποστολή οδηγιών από ελληνικής πλευράς²⁷, αλλά και η επιφυλακτικότητα έστω και απλής αναφοράς του Κυπριακού ενώπιον των Βρετανών, υπογράμμιζε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτήν τη συνειδητή επιλογή: «Παρακαλώ ν' ανακοινώσετε εις Αρχιεπίσκοπον Κύπρου», τόνιζε ο κρητικός πολιτικός, «ότι Ελληνική Κυβέρνησις είνε εντελώς αντίθετος προς πολιτικήν ην ηκολούθησαν Κύπριοι κατά την τελευταίαν περιπέτειαν πιστεύουσα ότι τελευταίον κίνημα απεμάκρυνεν ημέραν πραγματοποιήσεως εθνικών πόθων της Κύπρου. Ως εκ τούτου απέψυγον επιμελώς να ομιλήσω περί Κυπριακού ζητήματος κατά την πρόσφατον εν Λονδίνω διαμονήν μου»²⁸.

Η συνετή, ωστόσο, αντιμετώπιση της εξέγερσης από ελληνικής πλευράς δεν αρκούσε για να αναστρέψει τις αρνητικές συνέπειες. Απογοητευμένος από τις εξελίξεις, ο Κακλαμάνος δεν έκρυψε το φόβο του ότι το ημιαυτόνομο πολίτευμα της Κύπρου που προβλεπόταν από το Σύνταγμα του 1925 είχε καταργηθεί οριστικά. Εκτιμούσε ακόμα ότι στο εξής το Λονδίνο θα επιχειρούσε να ενισχύσει τη βρετανική επιρροή στη μεγαλόνησο, με βασικό όχημα τη διεύρυνση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση. Ο ίδιος, άλλωστε, δεν παρέλειπε για ακόμη μία φορά να υπογραμμίσει την α-

προυκαλείτο εν τω Προξενείω συγκέντρωσις εναντίον των τελευταίων περί Αμύνης της Αποικίας Κυβερνητικών διατάξεων, αφ' ετέρου δε θα περιήρχοντο εις δύσκολον θέσιν πολλά πρόσωπα όπινα μεταξύ δύο πραγμάτων θα έχουν να εκλεξουν, ή να αποφύγουν την εκπλήρωσιν του καθήκοντός των απέναντι της χώρας ην θεωρούν Πατρίδα των ή να κινδυνεύσουν να κατηγορηθούν επί παραβάσει των Νόμων της χώρας ήτις τους κυβερνά».

26. A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα, Μιχαλακόπουλος προς Προξενείο Λευκωσίας, αρ. 1649/A/22/III, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1932.

27. A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα, Αντωνιάδης προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 101, Λευκωσία, 28 Ιανουαρίου 1932: Αντωνιάδης προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 167, Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 1932.

28. A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα, [Ενυπόγραφο ιδιόγραφο σχέδιο τηλεγραφήματος του Βενιζέλου, χωρίς ημερομηνία] Μαυρουδής προς Προξενείο Λευκωσίας, αρ. 2349/A.22/III, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 1932.

προνοησία των κινηματιών, οι οποίοι, άθελά τους, είχαν πετύχει ακριβώς τα αντίθετα από τους αρχικούς τους στόχους²⁹. Ακόμα και η απόφαση να αντικατασταθεί ο κυβερνήτης Storrs από τον Sir Reginald Edward Stubbs, το Μάιο του 1932³⁰, δεν έπειθε τον έλληνα πρεσβευτή για την πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να μεταβάλει τη στάση της στο Κυπριακό:

Θα ήτο δώμας ματαία η ελπίς, ότι η αντικατάστασις του Sir Ronald Storrs [...] αποτελεί μεταβολήν της επί της νήσου καταστάσεως, ή αλλαγή των διαθέσεων της Αγγλικής Κυβερνήσεως ως προς το πολιτικόν αυτής μέλλον. Κατ' έγκυον γνώμην, ο νέος Κυβερνήτης, εμπνεόμενος υπό των επικρατουσών εις το Υπουργείον των Αποικιών ιδεών, θα εργασθή προς παγίωσιν του νέου πολιτεύματος, ως τούτο διεμιορφώθη μετά τας ταραχάς του Οκτωβρίου, ουδέ θ' αποστή των μετρών των ληφθέντων επί της νήσου. Μη αναμηνύσμενος, ως ο τέως διοικητής απ' ευθείας μετά του πληθυσμού, και τηρών το αξιώμα εις υψηλοτέραν περιοπήν, θα θελήσῃ να δώσῃ την εντύπωσιν διοικήσεως αυστηράς, αλλά συγχρόνως και προστατευτικής των συμφερόντων των κατοίκων άνευ σχέσεως προς τα πολιτικά ζητήματα³¹.

Συμπεράσματα

Οι δυσοίωνες προβλέψεις του Κακλαμάνου δεν θα αργήσουν να επιβεβαιωθούν, ιδίως μετά το 1933, όταν τον Stubbs θα διαδεχθεί ο Sir Herbert Richmond Palmer, ο οποίος εγκαινίασε μία εξαιρετικά αυταρχική και καταπιεστική αποικιακή διακυβέρνηση. Όπως εγκαίρως είχε διαγνώσει ο Κακλαμάνος, η εξέγερση του 1931 έμελλε να δυσχεράνει την ομαλή και σύμφωνη προς τις εθνικές επιδιώξεις των Κυπρίων επίλυση του Κυπριακού, καταδεικνύοντας τον ατελέσφορο

29. A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα, Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο, αρ. 845/Στ/32, Λονδίνο, 5 Απριλίου 1932.

30. A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα, Αντωνιάδης προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 458, Λευκωσία, 27 Μαΐου 1932.

31. A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα, Κακλαμάνος προς Παπαναστασίου, αρ. 1400/Στ/32, Λονδίνο, 27 Μαΐου 1932.

χαρακτήρα της μετωπικής αντιπαράθεσης με τους Βρετανούς. Η διακοπή του συνταγματικού βίου της μεγαλονήσου, έστω και υπό το περιορισμένο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 1925, ακύρωνε στην πράξη την προοπτική να διευρυνθεί η αυτοδιοίκηση της μεγαλονήσου, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει δραματικά και τα ισχνά πολιτικά δικαιώματα των κατοίκων της. Η διαπίστωση αυτή επρόκειτο να αποκήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν το Κυπριακό θα ερχόταν και πάλι δυναμικά στο προσκήνιο, μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι εισιγήσεις του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο για αυτοσυγκράτηση της Αθήνας, ταυτόσημες με τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης και ιδίως του Βενιζέλου, των οποίων στην ουσία αποτελούσαν την υπηρεσιακή εκδοχή για την κρίση, αποδείκνυαν την πολιτική σύνεση των υπεύθυνων χειριστών της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Απέναντι στον άδολο –αλλά ανεδαφικό– ιδεαλισμό των εξεγερμένων Κυπρίων, ο Κακλαμάνος αντιπαρέβαλλε την ψύχραιμη και ρεαλιστική εκτίμηση της πολιτικής πραγματικότητας, η οποία δεν επέτρεπε επικίνδυνους αυτοχεδιασμούς. Με αυτά τα δεδομένα, ο έμπειρος διπλωμάτης εκπιμούσε ότι η εξέγερση όχι μόνο δεν μπορούσε να συμβάλει στην κοινή προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος με τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν οι εθνικές επιδιώξεις των ελλήνων κατοίκων της μεγαλονήσου, αλλά αντίθετα θα παρέμβαλλε σημαντικά προσκόμιμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ταύτιση, ωστόσο, των απόψεων του Κακλαμάνου με εκείνες του Βενιζέλου, έστω κι αν έδινε το στύγμα της μετριοπάθειας που χαρακτήριζε την ελληνική εξωτερική πολιτική συνολικά, δεν αρκούσε για να αιμβλύνει τις καταστρεπτικές συνέπειες των επεισοδίων. Έτσι, για παράδειγμα, δύσι κι αν ο ίδιος Κακλαμάνος επέμενε να αποδίδει την πυροπόληση του Κυβερνείου της Λευκωσίας –περιστατικό πρωτοφανές και με εξόχως συμβολική σημασία στη βρετανική αποικιακή ιστορία, καθώς έπληγε άμεσα το αυτοκρατορικό γόντρο– στη δράση κομμουνιστικών στοιχείων³², οι εντυπώσεις που είχαν δημι-

32. A.Y.E., 1929 και 1931, Α' Πολιτική, Εκθέσεις Λονδίνου, Κακλαμάνος προς Μι-

ουργηθεί στο Λονδίνο ήταν εξαιρετικά δύσκολο –αν όχι αδύνατο– να διασκεδαστούν. Απροετούμαστη, χωρίς σαφώς καθορισμένους στόχους, και στερούμενη οποιουδήποτε εξωτερικού ερείσματος, η εξέγερση δεν διέθετε κανένα από τα επιμέρους στοιχεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιτυχία της: «κίνημα μη προκληθέν εκ βαθείας σκέψεως, ασυγχρόνιστον προς τα πρόγματα, όλως άκαρδον και έχον την αξίωσιν της επιβολής της βίας επί πανισχύρου Αυτοκρατορίας, αγωνιζομένης υπέρ της διατηρήσεως της ενότητός της, την στιγμήν ταύτην, ήλθε να απομακρύνη σημαντικώς τας απόψεις και τας ελπίδας της ενώσεως μάλλον, ή να προάγη ταύτας»³³, σημείωνε με πικρία λίγους μήνες αργότερα ο Κακλαμάνος, δίνοντας ανάγλυφα το στύγμα των προσωπικών του απόψεων, αλλά και της τραγικότητας των περιστάσεων.

χαλακόπουλο, αρ. 3552/Στ/31, Λονδίνο, 26 Δεκεμβρίου 1931. Το ίδιο έγγραφο υπάρχει και στο A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα.

33. A.Y.E., 1932, A/22/III, Κύπρος διάφορα, Κακλαμάνος προς Μιχαλακόπουλο, αρ. 845/Στ/32, Λονδίνο, 5 Απριλίου 1932.