

2015

þý Ý ½ ì ¼ ð Á Æ ð Å ¼ µ » - Ä · ¼ ð Å . œ þ  
þý ð Á , ì ' ð ¾ ð Å , µ ð » ð ³ - ± Ä ⁰ ± ¹ Å Á ð

Martzelos, Georgios

Ostracon Publishing

---

<http://hdl.handle.net/11728/7422>

*Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository*

Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος

# “...ό νόμος σου μελέτη μου”

Μελετήματα όρθιδοξου θεολογίας  
και προβληματισμοῦ

BT  
77  
M37  
2015  
c.1

«...Ο ΝΟΜΟΣ ΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥ»  
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

---

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, η κατά οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση, και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό, σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

• Copyright: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ-OSTRACON PUBLISHING

• Εκδοτικός οίκος: Εικδόσεις OSTRACON PUBLISHING

Ιωάννου Μιχαήλ 2, 546 22 - Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310-222.726 • Fax: 2310-222.734

E-mail: [info@ostraconpublishing.com](mailto:info@ostraconpublishing.com)

Website: [www.ostraconpublishing.com](http://www.ostraconpublishing.com)

Επιμέλεια κειμένων: Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος

• Α<sup>1</sup> έκδοση: 2015

• ISBN: 978-618-5146-15-3

Στή Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ  
πού ἀγάπησα καί ὑπηρέτησα  
μέ πίστη καί ἀφοσίωση  
ἐπί 42 συναπτά ἔτη (1974-2015)

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

<b>ΠΡΟΛΟΓΟΣ .....</b>	17
<b>1. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑ- ΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ</b>	
Εἰσαγωγή .....	27
α. Ἡ ἔννοια τοῦ «σπερματικοῦ λόγου» στή θεολογία τοῦ φιλοσόφου καί μάρτυρα Ἰουστίνου .....	28
β. Ἡ σημασία τῆς θεολογίας τοῦ «σπερματικοῦ λό- γου» γιά τούς διαχριστιανικούς καί διαθρησκεια- κούς διαλόγους .....	38
Συμπέρασμα .....	44
<b>2. Η ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ», Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡ- ΘΟΔΟΞΙΑ (Μιά ἀπάντηση στὸν Καθηγητή Λάμ- προ Χ. Σιάσο)</b>	
Εἰσαγωγή .....	47
α. Ἡ βιβλική προέλευση τῆς θεολογίας τοῦ Ἰουστίνου γιά τό «σπερματικό λόγο» .....	49
β. Ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου Ἰω. 1, 9 καί ἡ σχέση του μέ την περί «σπερματικοῦ λόγου» διδασκαλία τοῦ Ἰ- ουστίνου .....	54
γ. Ἡ θέση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰουστίνου περὶ «σπερμα- τικοῦ λόγου» μέσα στήν ὁρθόδοξη παράδοση .....	64
δ. Ἡ σημασία καί ἐπικαιρότητα τῆς Ἰουστίνειας θεολο-	

γίας τοῦ «σπερματικοῦ λόγου» γιά τή σύγχρονη Όρθοδοξία .....	72
Άντι ἐπιλόγου.....	75
<b>3. ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑ- ΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ</b>	
Εἰσαγωγή.....	77
α. Προϋποθέσεις πού προσδιορίζουν τή σχέση τῆς θε- ολογίας μέ τή φιλοσοφία καί τήν ἐπιστήμη .....	79
β. Ἡ σχέση φιλοσοφίας καί θεολογίας.....	84
γ. Ἡ σχέση ἐπιστήμης καί θεολογίας.....	94
Συμπέρασμα .....	104
<b>4. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΥΟΦΥΣΙΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΟΥ- ΛΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ</b>	
Εἰσαγωγή.....	107
α. Ἡ ἔννοια τῆς δυοφυσιτικῆς φόρμουλας «εῖς Χρι- στός (ἢ υἱός) ἐν δύο φύσεσιν... γνωριζόμενος» κα- τά τό Νεστόριο καί τό Βασίλειο Σελευκείας.....	110
β. Ἡ πηγή προελεύσεως τῆς δυοφυσιτικῆς φόρμουλας τοῦ Βασιλείου Σελευκείας.....	116
γ. Ἡ ύπογράμμιση τοῦ κυριλλείου χαρακτήρα τῆς δυ- οφυσιτικῆς φόρμουλας τοῦ Βασιλείου στόν Ὁρο τῆς Χαλκηδόνας.....	125
Συμπέρασμα .....	129
<b>5. Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ</b>	
Εἰσαγωγή.....	131
α. Ἡ πρόκληση τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη καί οἱ ἀντι- δράσεις τῶν συναδέλφων του Καθηγητῶν τῆς Θε- ολογικῆς Σχολῆς.....	132
β. Ὁ ἵερος Αὔγουστίνος καί ἡ σύγχρονη ἔρευνα .....	139

γ. Ἡ στάση τῶν νεωτέρων Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Αὐγουστίνου.....	146
Συμπέρασμα .....	154
<b>6. ΤΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ ΩΣ «ΕΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ</b>	
Εἰσαγωγή .....	159
α. Ἡ ψυχολογική τριάδα τοῦ Παλαμᾶ ὡς εἰκόνα τῶν ὑπαρκτικῶν σχέσεων τῶν προσώπων τῆς Ἅγ. Τριάδος .....	162
β. Ἡ πηγή τῆς πρωτοτυπίας τοῦ ἀγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ .....	166
γ. Ὁ λόγος τῆς υἱοθέτησης τῆς αὐγουστίνειας εἰκόνας για τό Ἅγ. Πνεῦμα ἀπό τὸν ἄγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ..	175
Συμπέρασμα .....	181
<b>7. ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 14ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ</b>	
Εἰσαγωγή .....	183
α. Τό θεολογικό καί ἐκκλησιαστικό κλύμα τῆς Θεσσαλονίκης τό 14ο αἰ. ....	185
β. Ἡ σχέση τῶν Ζηλωτῶν μέ τήν Ἐκκλησία καί τή θεολογία τῆς ἐποχῆς.....	199
Συμπέρασμα .....	207
<b>8. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ</b>	
Εἰσαγωγή .....	209

α. Οι πανορθόδοξες ἀποφάσεις γιά τή συμμετοχή τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας στούς διμερεῖς θεολογικούς διαλόγους καί τήν Οἰκουμενική Κίνηση .....	211
β. Ὁ δεσμευτικός χαρακτήρας τῶν πανορθόδοξων ἀποφάσεων .....	217
Συμπέρασμα .....	221
<b>9. Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ</b>	
Εἰσαγωγή.....	225
α. Ἡ ἐκκλησιολογική σκέψη τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου στούς διμερεῖς θεολογικούς διαλόγους.....	226
1. Στό διάλογο Ὁρθοδόξων καί Παλαιοκαθολικῶν....	226
2. Στό διάλογο Ὁρθοδόξων καί Ἀγγλικανῶν .....	229
3. Στό διάλογο Ὁρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν....	232
β. Ἡ ἐκκλησιολογική σκέψη τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου στούς πολυμερεῖς θεολογικούς διαλόγους.....	238
Συμπέρασμα .....	245
<b>10. ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ, Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΣ</b>	
Εἰσαγωγή.....	247
α. Οι διμερεῖς θεολογικοί διάλογοι .....	248
1. Ὁ θεολογικός διάλογος μέ τούς Παλαιοκαθολικούς .....	249
2. Ὁ θεολογικός διάλογος μέ τούς Μή-Χαλκηδονίους.....	251
3. Ὁ θεολογικός διάλογος μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία.....	258
β. Οι πολυμερεῖς θεολογικοί διάλογοι .....	274

Συμπέρασμα .....	290
<b>11. ΟΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ</b>	
Είσαγωγή .....	293
α. Πανορθόδοξες ἀποφάσεις γιά τίς διαθρησκειακές πρωτοβουλίες τῆς Ὁρθοδοξίας .....	294
β. Διμερεῖς ἀκαδημαϊκές Διασκέψεις μέ τόν Ἰουδαϊσμό καί τό Ἰσλάμ .....	296
γ. Διαθρησκειακά Συνέδρια καί Συναντήσεις ἐκπροσώπων τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν .....	299
Συμπέρασμα .....	305
<b>12. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ</b>	
Είσαγωγή .....	307
α. Ἡ Ἅγια καί Μεγάλη Σύνοδος μπροστά στίς προκλήσεις καί τά προβλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου.....	308
β. Ἡ Ἅγια καί Μεγάλη Σύνοδος καί ἡ ἐνότητα τῆς Ὁρθοδοξίας.....	313
γ. Ἡ θεματολογία τῆς Ἅγιας καί Μεγάλης Συνόδου.....	315
Συμπέρασμα .....	318
<b>13. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ</b>	
Είσαγωγή .....	319
α. Οι Ἅγιοι Σάββας, Ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας, καί Συμέων .....	321
β. Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, καί οἱ μαζί μ' αὐτόν δώδεκα Ὀσιομάρτυρες Μοναχοί .....	325

γ. Ό Άγιος Όσιομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος.....	326
δ. Ό Άγιος Σάββας ὁ Νέος, ὁ διά Χριστόν Σαλός.....	327
ε. Ό Άγιος Νικόδημος, Γέροντας καί Διδάσκαλος τοῦ Άγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.....	329
στ. Ό Άγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.....	331
ζ. Ό Άγιος Φιλόθεος ὁ Κόκκινος, Πατριάρχης Κων- σταντινουπόλεως.....	336
η. Ό Άγιος Μακάριος ὁ Μακρής.....	339
θ. Ό Άγιος Μάξιμος ὁ Γραικός.....	341
ι. Ό Όσιομάρτυς Άγιος Θεοφάνης.....	347
ια. Ό Άγιος Άγάπιος ἀπό τῇ Σκῆτη τῆς Κολιτσοῦς καί οἱ μαζί μ' αὐτὸν τέσσερις Όσιοι.....	348
ιβ. Ό Όσιομάρτυς Άγιος Διονύσιος .....	349
ιγ. Ό Άγιος Εύδοκιμος, ὁ νεοφανῆς Όσιος .....	350
ιδ. Ό Όσιος Ιωακείμ ὁ Παπουλάκης.....	350
ιε. Άγιοι πού συνδέονται ἔμμεσα μὲ τή Μονή .....	353
1. Οἱ Άγιοι Βαρνάβας καί Σωφρόνιος, Κτήτορες τῆς Μονῆς Σουμελᾶ.....	353
2. Ό Άγιος Γερμανός ὁ Μαρούλης.....	354
3. Ό Άγιος Θεοφάνης, Μητροπολίτης Περιθεωρίου .....	355
4. Ό Άγιος Ιωάσαφ ὁ Μετεωρίτης.....	356
5. Ό Άγιος Θεόφιλος ὁ Μυροβλύτης .....	358
6. Ό Όσιομάρτυς Άγιος Μακάριος, μαθητής τοῦ Ά- γίου Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπό- λεως.....	359
ιστ. Οἱ Άγιοι τῆς Αθωνιάδας Σχολῆς.....	361
1. Ό Άγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός .....	361
2. Ό Άγιος Άθανάσιος ὁ Πάριος.....	362
3. Ό Άγιος Μακάριος Ἐπίσκοπος Κορίνθου.....	363
4. Ό Νεομάρτυς Άγιος Άθανάσιος.....	364
5. Ό Άγιος Νικόδημος ὁ Άγιορείτης.....	365

Ἐπίλογος.....	366
<b>14. Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ</b>	
Εἰσαγωγή .....	367
α. Βίος καί ἔργο τοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτη .....	369
β. Τιμητικές διακρίσεις .....	373
γ. Οἱ προϋποθέσεις τῆς ὑμνογραφικῆς παραγωγῆς τοῦ .....	378
δ. Ύπόδειγμα ἡσυχαστικῆς κοινωνικότητας.....	382
Ἀντί ἐπιλόγου .....	385
<b>15. ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Βιβλιοκριτικές παρατηρήσεις σέ δύο φιλοσοφικές μελέτες τοῦ Καθηγητῆ Λάμπρου Χ. Σιάσου)</b>	
Εἰσαγωγικά .....	387
α. Ἡ ἐνάργεια τῶν πραγμάτων - Άξιωματικές ἐφαρμογές στή διαμάχη γιά τήν αἰωνιότητα τοῦ κόσμου (6ος αἰ.) .....	388
β. Κι' ἂν τό πραγματικό δέν εἶναι ἀληθές; Τόμος Α' (Κριτική ἀναστοιχείωση τῆς ἀριστοτελικῆς προϋποθέσεως) .....	403
Συμπερασματικά.....	414
<b>ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (κατά θέματα)</b> .....	417

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πρίν άπό είκοσι δύο χρόνια είχαμε ξεκινήσει τήν προσπάθεια νά προσεγγίσουμε διεξοδικά δρισμένα σημαντικά θέματα τῆς δογματικῆς θεολογίας μέ βάση τήν δρθόδοξη παράδοση και τό σύγχρονο θεολογικό προβληματισμό, μέ άποτέλεσμα νά έχουν έκδοθει μέχρι στιγμῆς (κατά τά έτη 1993, 2000, 2007 και 2011) τέσσερις τόμοι μέ τόν ενδρύ και ταυτόχρονα περιεκτικό τίτλο Όρθοδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός, πού άναφέρονται είδικότερα σέ δογματικά, ίστορικοδογματικά, οἰκουμενικά και διαθρησκειακά θέματα.

Ο παρών συλλογικός τόμος μέ τίτλο «... ὁ νόμος σου μελέτη μου» - Μελετήματα δρθοδόξου θεολογίας και προβληματισμοῦ, συνεχίζοντας τήν προσπάθεια αυτή και έπεκτείνοντάς την πέραν τῶν ἀνωτέρω και σέ ίστορικο-θεολογικά και ἀγιολογικά θέματα, ἐπικεντρώνει τό ἐνδιαφέρον του σέ δεκαπέντε θεολογικά μελετήματα, ἀπ' τά δποῖα τά περισσότερα ὑπῆρξαν εἰσηγήσεις μας σέ διάφορα συνέδρια κατά τήν τελευταία τετραετία και δημοσιεύθηκαν είτε στά Πρακτικά τῶν ἐν λόγω συνεδρίων είτε ως αὐτοτελή ἄρθρα σέ τιμητικούς τόμους και ἐπιστημονικά περιοδικά.

Είδικότερα τό πρῶτο μελέτημα μέ τίτλο «Ἡ θεολογία τοῦ “σπερματικοῦ λόγου” και ἡ σημασία της γιά τούς διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους» ἐπιχειρεῖ νά ἀναδείξει τή σημασία και τήν ἐπικαιρότητα πού έχει ἡ θεολογία τοῦ φιλοσόφου και μάρτυρα Ἰουστίνου

περί “σπερματικοῦ λόγου” γιά τούς διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους, προβάλλοντας τή θεολογία αύτή ώς τό πιό πρόσφορο θεολογικό ύπόβαθρο, ἀλλά καί τό πιό κατάλληλο πατερικό μοντέλο γιά τή στάση πού πρέπει νά τηρεῖ ἡ Ὁρθοδοξία στήν ἐποχή μας κατά τή διεξαγωγή τῶν διαχριστιανικῶν καί κυρίως τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων.

Τό δεύτερο μέ τίτλο «Ἡ βιβλική προέλευση τῆς θεολογίας τοῦ “σπερματικοῦ λόγου”, ἡ θέση της μέσα στήν ὁρθόδοξη παράδοση καί ἡ ἐπικαιρότητά της γιά τή σύγχρονη Ὁρθοδοξία» συνιστᾶ ἐπιστημονική ἀπάντηση στὸν Καθηγητή Λ. Σιάσο, ὁ δποῖος σέ σχετικό ἄρθρο του ἀρνεῖται τή βιβλική καί συγκεκριμένα τήν ἰωάννεια προέλευση τῆς θεολογίας τοῦ Ἰουστίνου περί “σπερματικοῦ λόγου” – πράγμα πού ὑποστηρίζουμε ἐμεῖς μέ τό προηγούμενο μελέτημά μας – καί ἀμφισβητεῖ τή θέση καί τήν ἀπήχησή της μέσα στήν ὁρθόδοξη παράδοση, καθώς καί τή σημασία της γιά τούς διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους πού διεξάγει ἡ Ὁρθοδοξία στίς μέρες μας.

Τό τρίτο μέ τίτλο «Θεολογία, φιλοσοφία καί ἐπιστήμη κατά τούς τρεῖς Ἱεράρχες», πού ἀποτελεῖ διάλεξη πού κάναμε στήν αἴθουσα Τελετῶν τοῦ ΑΠΘ κατά τήν ἑορταστική ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (29-1-2013), στοχεύει νά παρουσιάσει τίς προϋποθέσεις πού προσδιορίζουν τή σχέση πού ὑπάρχει κατά τούς τρεῖς Ἱεράρχες μεταξύ τής θεολογίας ἀπό τή μιά μεριά καί τής φιλοσοφίας καί τής ἐπιστήμης ἀπό τήν ἄλλη, εἰς τρόπον ὅστε ἡ θεολογία κατ’ αὐτούς νά μή συγχέεται μέ τή φιλοσοφία καί τήν ἐπιστήμη οὕτε νά ὀδηγεῖται σέ σύγκρουση

καί ἀντιπαράθεση μαζί τους, ὅπως συνέβη κατά τό Μεσαίωνα, ἀλλά νά συνδέεται λειτουργικά μ' αὐτές, δημιουργώντας ἔτσι ἔνα ἴδεῶδες μοντέλο διεπιστημονικῆς περιχώρησης γιά τούς θεολόγους, φιλοσόφους καί φυσικούς ἐπιστήμονες κάθε ἐποχῆς.

Τό τέταρτο μέ τίτλο «Ἡ καταγωγή τῆς δυοφυσιτικῆς φύρωμοντας τοῦ Ὄρου τῆς Χαλκηδόνας» ἐπιχειρεῖ νά δείξει ὅτι, καίτοι ἡ δυοφυσιτική φύρωμοντας τοῦ Ὄρου τῆς Χαλκηδόνας εἶχε ἀρχικά κατά πάσα πιθανότητα νεστοριανική προέλευση, ἐντούτοις, ὕστερα ἀπό τό βῆμα πού ἔκανε ἀπό ἀντιοχειανῆς πλευρᾶς ὁ Βασίλειος Σελευκείας, νά τή συνδέσει γενετικά καί κατά τό περιεχόμενό της μέ τή Χριστολογία τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, οἱ Πατέρες τῆς Χαλκηδόνας τήν χρησιμοποιήσαν ἀνεπιφύλακτα στόν Ὄρο πού συνέταξαν ὅχι μόνο μέ ἀντιμονοφυσιτική, ἀλλά καί μέ ἀντινεστοριανική σημασία, ἀναδεικνύοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τή διάχυτη θεολογική ἀρχή σ' δλόκληρη τήν δρθόδοξη παράδοση, σύμφωνα μέ τήν δοποία ἐκεῖνο πού ἐνδιαφέρει τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας κατά τή διατύπωση τοῦ δρθοδόξου δόγματος δέν εἶναι ἡ δρολογία καθ' ἑαυτήν ἥ ἡ προέλευσή της, ἀλλά ἡ σημασία πού αὐτή ἀποκτᾷ, ὥστε νά εἶναι σέ θέση νά ἐκφράσει σαφῶς τό δρθόδοξο δόγμα.

Τό πέμπτο μέ τίτλο «Ἡ θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης καί ὁ Ἱερός Αὐγουστίνος» ἀναφέρεται στίς ἀντιδράσεις πού προκάλεσαν μεταξύ τῶν παλαιοτέρων Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης οἱ θέσεις τοῦ ἀείμνηστου Καθηγητῆ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, πού θεωροῦσε τόν Ἱερό Αὐγουστίνο ως αἰρετικό καί κύριο ὑπεύθυνο τοῦ ἐκτροχιασμοῦ τῆς δυτικῆς θεολογίας ἀπό

τήν δρθόδοξη παράδοση τῆς ἑνιαίας καὶ ἀδιαιρετῆς Ἐκκλησίας, καθώς καὶ στά δεδομένα τῆς σύγχρονης ἔρευνας σχετικά μὲ τή θέση τοῦ ἵεροῦ Αὐγουστίνου στή θεολογία τοῦ ἄγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, δεδομένα πού δικαιώνουν πλήρως τή θετική στάση τῶν παλαιοτέρων Καθηγητῶν καὶ σφραγίζουν καθοριστικά τή στάση τῶν νεωτέρων ἔναντι τῆς θεολογίας καὶ τοῦ προσώπου τοῦ ἵεροῦ πατρός, ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό τά πρόσφατα δημοσιεύματά τους.

Τό ἔκτο μέ τίτλο «Τό Ἅγ. Πνεῦμα ὡς “ἔρως ἀπόρρητος” μεταξύ Πατρός καὶ Υἱοῦ κατά τόν ἄγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ» ἐπιδιώκει νά δεῖξει ὅτι ὁ χαρακτηρισμός τοῦ Ἅγ. Πνεύματος ὡς “ἔρωτα ἀπόρρητου” μεταξύ Πατρός καὶ Υἱοῦ ἀπό τόν ἄγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ προέρχεται ἀπό τήν Ἑλληνική μετάφραση τοῦ *De Trinitate* τοῦ ἵεροῦ Αὐγουστίνου πού ἔκανε τό 13ο αἰώνα ὁ Μάξιμος Πλανούδης καὶ χρησιμοποιεῖται μέ στόχο νά ἐρμηνεύσει τήν αὐγουστίνεια ἀντίληψη γιά τό Filioque μέ βάση τήν δρθόδοξη Τριαδολογία, γιά νά ἀποτρέψει τήν ἔκμετάλλευση τοῦ Αὐγουστίνου ἀπό τούς λατινόφιλους τοῦ Βυζαντίου, διασφαλίζοντας ἔτσι τήν δρθόδοξη θεολογία ἀπό τόν κίνδυνο τοῦ Filioque καὶ διασώζοντας ταυτόχρονα τό κύρος τοῦ ἵεροῦ πατρός στήν Ἀνατολή.

Τό ἕβδομο μέ τίτλο «Τό θεολογικό καὶ ἐκκλησιαστικό κλίμα τῆς Θεσσαλονίκης κατά τό 14ο αἰώνα καὶ τό κίνημα τῶν Ζηλωτῶν» ἐπιχειρεῖ νά δεῖξει ὅτι τό κίνημα τῶν Ζηλωτῶν στή Θεσσαλονίκη τοῦ 14ου αἰ., ἀνεξάρτητα ἀπό τά οἰκονομικά καὶ πολιτικοκοινωνικά αἴτια πού προσδιόρισαν τήν ὑπαρξή του, γεννήθηκε καὶ ἀνδρώθηκε μέσα σ' ἓνα θεολογικό καὶ ἐκκλησιαστικό κλίμα πού

εύνοοῦσε οὐσιαστικά τή γένεση καί τήν ἐπικράτησή του καί δτι ἡ ἀπουσία ἀπό τόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς Θεσσαλονίκης κατά τίς πιό κρίσιμες φάσεις τοῦ ξηλωτικοῦ κινήματος ἐνός προσώπου, δπως ὁ ἄγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, πού θά μποροῦσε μέ τήν πνευματική παρουσία του νά ἔγγυᾶται καί νά ἐμπνέει τήν δμόνοια καί τήν ἐνότητα μεταξύ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς πόλης, συνέβαλε καθοριστικά στήν ἐκτροπή τοῦ κινήματος σέ ἄγριο ἐμφύλιο σπαραγμό καί στήν ἀμαύρωση τῶν εὐγενῶν στόχων του.

Τό δγδοο μέ τίτλο «Τό ζήτημα τῆς συμμετοχῆς τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας στόν οἰκουμενικό διάλογο ὑπό τό φῶς τῶν πανορθοδόξων ἀποφάσεων» ἀποσκοπεῖ νά ὑπογραμμίσει δτι ἡ συμμετοχή τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας στούς διμερεῖς ἡ πολυμερεῖς θεολογικούς διαλόγους μέ τίς ἄλλες χριστιανικές Ὀμολογίες δέν ἀποτελεῖ αὐθαίρετη ἐπιλογή, ἄλλα δφειλετική ἐκκλησιολογική ἀνταπόκριση σέ πανορθόδοξες ἀποφάσεις πού ἔχουν ληφθεῖ δμόφωνα σχετικά μέ τό θέμα αὐτό ἀπό ὅλες τίς κατά τόπους Ὁρθόδοξες Ἑκκλησίες τόσο κατά τήν Α΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη (1976) δσο κυρίως κατά τήν Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη (1986), μέ τίς ὁποῖες ἐκφράστηκε ἡ καθολική συνείδηση καί στάση τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας δσον ἀφορᾶ τίς σχέσεις της μέ τίς λοιπές χριστιανικές Ὀμολογίες καί τήν Οἰκουμενική Κίνηση.

Τό ἔνατο μέ τίτλο «Ἡ ἐκκλησιολογική σκέψη τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα στό πλαίσιο τοῦ οἰκουμενικοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου» στοχεύει νά ἀναδείξει τήν ἐπίδραση τῆς ἐκκλησιολογικῆς σκέψης,

καί ίδιαίτερα τῆς εὐχαριστιακῆς Ἐκκλησιολογίας, τοῦ Μητροπολίτη Πέργαμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, πού ἀναπτύσσεται μέ βάση τίς βιβλικές καί πατερικές πηγές τῆς δοχαίας Ἐκκλησίας, στή διαμόρφωση τῆς ἐκκλησιολογικῆς προβληματικῆς καί τῶν σχετικῶν θέσεων πού διατυπώθηκαν τόσο κατά τούς διμερεῖς δόσο καί κατά τούς πολυμερεῖς θεολογικούς διαλόγους, δπως αὐτές ἀποτυπώνονται εἴτε στά κοινά κείμενα τῶν διμερῶν διαλόγων μέ τούς Παλαιοκαθολικούς, τούς Ἀγγλικανούς καί τούς Ρωμαιοκαθολικούς εἴτε σέ ἐπίσημα κείμενα συγκλίσεως καί ἐκκλησιολογικοῦ προβληματισμοῦ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Τό δέκατο μέ τίτλο «Οἱ θεολογικοὶ διάλογοι σήμερα – Τό μήνυμα, ἡ ἀξία καί ἡ προοπτική τους» ἀποσκοπεῖ νά δείξει ὅτι οἱ οἰκουμενικές πρωτοβουλίες τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, σχετικά μέ τήν ἔναρξη καί τήν προώθηση διμερῶν καί πολυμερῶν θεολογικῶν διαλόγων, πρωτοβουλίες πού κατοχυρώθηκαν μέ πανορθόδοξες ἀποφάσεις, δέν συνετέλεσαν μόνο στήν ἔξοδο τῆς Ὁρθοδοξίας ἀπό τήν ἀπομόνωση τῶν πέντε τελευταίων αἰώνων καί στή βαθύτερη γνωριμία της ἀπό τούς ἑτεροδόξους, ἀλλά ἄσκησαν καί τεράστια ἐπιρροή στή διαμόρφωση τόσο τῶν θεολογικῶν θέσεων δόσο καί τῆς θεολογικῆς προβληματικῆς τῶν ἑτεροδόξων κατά τούς θεολογικούς αὐτούς διαλόγους, συμβάλλοντας καθοριστικά στήν ἀναγνώριση τῆς σημασίας καί τοῦ ρόλου τῆς Ὁρθοδοξου Ἐκκλησίας καί τῆς θεολογίας της γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐνότητας μεταξύ τῶν διηρημένων Χριστιανῶν.

Τό ένδεκατο μέ τίτλο «Οί διαθρησκειακές πρωτοβουλίες του Οίκουμενικού Πατριαρχείου γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης» σκοπεύει νά παρουσιάσει τίς ἐπί τῇ βάσει τῶν πανορθοδόξων ἀποφάσεων ληφθεῖσες διαθρησκειακές πρωτοβουλίες του Οίκουμενικού Πατριαρχείου γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἀνά τὸν κόσμο, ὅπως οἱ πρωτοβουλίες αὐτές ἐκδηλώθηκαν τόσο κατά τίς διμερεῖς ἀκαδημαϊκές διασκέψεις μέ τὸν Ἰουδαϊσμό καί τὸ Ἰσλάμ ὅσο καί κατά τὰ διάφορα Διαθρησκειακά Συνέδρια καί τίς Συναντήσεις ἐκπροσώπων τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν.

Τό δωδέκατο μέ τίτλο «Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδοξίας γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων προκλήσεων» ἀποσκοπεῖ νά προβάλει τήν ἀναγκαιότητα σύγκλησης τῆς προετοιμαζόμενης ἐπί μία καί πλέον πεντηκονταετία Ἀγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ δόπια κατά τή Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πού συνῆλθε στό Φανάρι (6-9 Μαρτίου 2014) ἀποφασίστηκε νά συγκληθεῖ τήν Πεντηκοστή του 2016 καί μέ βάση τή θεματολογία πού ὅριστικοποιήθηκε ἥδη κατά τίς προηγηθεῖσες Πανορθόδοξες Προσυνοδικές Διασκέψεις (1976-2009) νά ἀντιμετωπίσει τόσο τίς ποικιλότροπες πιεστικές προκλήσεις πού βιώνει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ὅσο καί ὅρισμένα ἐσωτερικά προβλήματα πού σχετίζονται μέ τήν ἐνότητα τῆς Ὁρθοδοξίας, γιά νά δώσει ἔτσι μιά δυναμική μαρτυρία τῆς θεανθρωπινῆς παρουσίας της στό σύγχρονο κόσμο.

Τό δέκατο τρίτο μέ τίτλο «Οἱ ἄγιοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου» ἐπιχειρεῖ μέ σύντομο καί περιεκτικό τρόπο νά προβάλει τούς ἀγίους τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς πού ἔζησαν καθ' ὅλη τήν πολυκύμαντη ἴστορία της ἀπό τό 10ο μέχρι καί τό 19ο αἰώνα, κατά τήν δούλασαν Ἀραβες πειρατές πού λεηλάτησαν τή Μονή, ἀρχοντες καί βασιλεῖς πού τήν ἀνακαίνισαν, φιλενωτικοί πού βασάνισαν καί θανάτωσαν ἀνθενωτικούς μοναχούς, ἡσυχαστές καί διαφωτιστές μέ πλούσια παράδοση καί δράση, λόγιοι μοναχοί πού κόσμησαν τόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, νεομάρτυρες καί ὅμολογητές τῆς ὁρθοδοξίου πίστεως κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας καί ἐμπνευσμένοι διδάσκαλοι τῆς Ἀθωνιάδας Σχολῆς, ἀναδεικνύοντας τό Βατοπαίδι φωτεινό πνευματικό φάρο καί ἀκατάπαυστο ἐργαστήρι ἀγιότητας.

Τό δέκατο τέταρτο μέ τίτλο «Ο Ὅμνογράφος τῶν Ἅγίων τῆς Μαγνησίας Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης», παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τό πλῆθος τῶν Ἀκολουθιῶν, τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων, τῶν Πανηγυρικῶν Λόγων, ἀλλά καί τῶν μεμονωμένων ὑμνογραφημάτων πού συνέταξε γιά τούς τοπικούς ἀγίους τῆς Μαγνησίας ὃ ἐν λόγῳ ὑμνογράφος, ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάσει μέ συντομία τό Βίο καί τό διεθνῶς ἀναγνωρισμένο ὑμνογραφικό του ἐργο, τίς προϋποθέσεις τῆς ὑμνογραφικῆς του παραγωγῆς, τίς τιμητικές διακρίσεις πού δέχτηκε καί τήν παροιμιώδη ἀπλότητα καί κοινωνικότητά του.

Τέλος, τό δέκατο πέμπτο μέ τίτλο «Παρανοήσεις φιλοσοφικῶν κειμένων καί ἀκαδημαϊκή εὐθύνη» ἀποτελεῖ ἐκτενή βιβλιοκρισία σέ δύο φιλοσοφικές μελέτες τοῦ Κα-

θηγητῆ Λ. Σιάσου, οἱ δποῖες ἀναφερόμενες σέ ζητήματα νεοπλατωνικῆς καὶ χριστιανικῆς κοσμολογίας ἡ πρώτη (*Ἡ ἐνάργεια τῶν πραγμάτων - Ἀξιωματικές ἐφαρμογές στή διαμάχη γιά τήν αἰωνιότητα τοῦ κόσμου* (βος αἱ.), Θεσσαλονίκη 1994) καὶ ἀριστοτελικῆς καὶ πατερικῆς γνωσιολογίας ἡ δεύτερη (*Κι' ἂν τό πραγματικό δέν εἶναι ἀληθές; Τόμος Α'* (*Κριτική ἀναστοιχείωση τῆς ἀριστοτελικῆς προϋποθέσεως*), Ἐκδ. Ἀρμός, Ἀθήνα 2002), στηρίζονται σέ ἀλλεπάλληλες καὶ σοβαρές παρανοήσεις πηγαίων κειμένων, μέ ἀποτέλεσμα νά παραχαράσσεται πλήρως τό φιλοσοφικό καὶ θεολογικό τους νόημα, γεγονός πού μᾶς ἀναγκάζει νά προβοῦμε στήν ἀποκατάσταση τῆς παραποιημένης φιλοσοφικῆς καὶ θεολογικῆς ἀλήθειας.

Ἀπό τή θέση αὐτή θά ἥθελα νά ἐκφράσω γιά πολλοστή φορά τίς θερμές μου εύχαριστίες στή σύζυγό μου Δῆμητρα Μπαζιωτοπούλου - Μαρτζέλου πού καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς ἔρευνας καὶ τῆς συγγραφῆς τῶν μελετημάτων αὐτῶν μοῦ συμπαραστάθηκε μέ ἀξιοθαύμαστη ὑπομονή καὶ αὐτοθυσία, καθώς καὶ στό διδάκτορα τοῦ Τμήματός μας κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο, πού, παρά τό φόρτο τῆς ἐργασίας του, ἀνέλαβε μέ ὑποδειγματική προθυμία τή διόρθωση τῶν τυπογραφικῶν δοκιμίων καὶ τήν ἐπιμέλεια τοῦ παρόντος συλλογικοῦ τόμου.

Θεσσαλονίκη, 25 Μαρτίου 2015

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ